

In de afgelopen weken stonden we stil bij de eerste vier levenslessen. Daarbij was de blik vooral naar buiten gericht. De komende weken maken we een beweging naar binnen. Zo staan we deze week stil bij twee levenslessen: leren en bidden. We denken na over de plek daarvan in jouw relatie met God.

dag 29 – 22 maart

Hoe je de weg van Jezus kunt leren gaan

Lees vandaag Filippenzen 2:1-11 en Hebreëën 4:11-12

Als je wilt leren koken, heb je een kookboek nodig. Je wordt echter geen goede kok door er alleen in te lezen. Koken leer je door te doen.

Als je Jezus wilt leren volgen, heb je de bijbel nodig. Je wordt echter geen goede volgeling door er alleen in te lezen. Jezus volgen leer je door te doen wat God in de Bijbel van je vraagt.

De bijbel is veel meer dan een kookboek met recepten voor een christelijk leven. Volgens de Hebreëënbrief is Gods woord levend en krachtig. Vertrouw erop dat het je vormt zodat je steeds meer de mindset (de gezindheid) van Jezus zal ontwikkelen.

dag 30 – 23 maart

Leren tijdens tegenslagen

Lees vandaag 1 Korintiërs 13, Romeinen 12:12, Hebreëën 2:18 en 5:8

Vandaag gaat het over hoe God ons soms iets wil leren op een manier die we meestal niet met leren associëren. Leren tijdens tegenslagen.

Op de liefde klinkt in de Bijbel een loflied. Je leert het soms opnieuw te zingen als je ontdekt hoe goed God en mensen zijn. Die liefde begint bij de Heer en de Geest. En krijgt vorm in hoop, standvastigheid en gebed: Christus heeft zelf geleden en kan ons daarom in ons lijden nabij zijn. En hij leerde, in die 'school van het lijden', gehoorzaamheid aan God en werd zo voor ons de bron van eeuwige redding.

dag 31 – 24 maart

Waarom leren begint met de Heilige Geest

Lees vandaag Johannes 14:26

We hebben de Heilige Geest dus nodig om van Jezus te kunnen leren! Wil jij Jezus volgen en van Hem leren? Luister naar de stem van de Heilige Geest. Zoek die op, in de stilte, in gebed.

dag 32 – 25 maart

Maak bidden niet zo moeilijk!

Lees vandaag Matteüs 6:5-8

Vind jij bidden moeilijk? Vind je het soms te hoog gegrepen? Gebruik dan eens deze vorm: neem een momentje om alleen maar je handen te vouwen en even te denken aan iemand. Zo'n gebed komt ook aan bij God! Want Hij kent je en weet allang wat je bezig houdt en wat je nodig hebt.

dag 33 – 26 maart

Zo volg je Jezus met jouw gebedsleven

Lees vandaag Matteüs 26:39

Ook in jouw gebedsleven, mag je Jezus volgen. En dankzij Goede Vrijdag en Pasen is de lijn tussen jou en God heel kort. God nodigt jou uit: kom tot Mij. Ook in jouw gebed. Door gewoon te delen welke zorgen en verlangens in jouw hart leven. Is dat een garantie tot gebedsverhoring? Nee, misschien niet op de manier die jij voor ogen hebt. Maar bid daarom, vanuit het besef van Gods grotere plan voor deze wereld en jouw rol daarin, net als Jezus: “Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.” Vertrouw en laat het los... laat het bij God: *let go and let God*.

dag 34 – 27 maart

Bidden om jezelf te veranderen

Lees vandaag Johannes 15:1-8

“Mijn gebed verandert God niet. Het gebed verandert mijzelf.” aldus C.S. Lewis. We hoeven God niet te vragen om dat te doen waartoe hij ons geroepen heeft. Het gebed verandert niet zozeer de dingen, het verandert mij en zet me in beweging. Zo geldt voor de meeste gebeden: je kunt alleen maar iets bidden, als je zelf ook bereid bent om zelf de vervulling van je gebed te zijn.

In Johannes lezen we dat de grootheid van de Vader zichtbaar wordt in onze vruchten. In Jezus blijven en van daaruit bidden, zal je veranderen. Je gaat steeds meer op Hem lijken en meer vrucht dragen.