

Welkom**Psalm 84: 1 en 2**

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2. Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Stilte – bemoediging – groet**Psalm 84: 3 en 4**

3. Welzalgig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o HEER, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

Bijbellezing Jesaja 52:4-6 (NBV21)

⁴ Dit zegt God, de HEER: Eerst trok mijn volk naar
Egypte

om daar als vreemdeling te leven,
later werd het door Assyrië onderdrukt.

⁵ Wat win ik daar nu bij? – spreekt de HEER. Voor niets
is mijn volk weggenomen,
hun leiders weeklagen – spreekt de HEER –,
dag in dag uit wordt mijn naam beschimpt.

⁶ Daarom, op die dag, zal mijn volk mijn naam kennen,
beseffen dat ik het ben die zegt:
'Hier ben ik.'

Psalm 106: 1 en 22

1. Looft nu den HEER, want Hij is goed,
die met zijn liefde ons ontmoet.
Zijn trouw houdt stand te allen tijde.
Wie prijst zijn daden woord voor woord?
Wie kan zijn heerlijkheid belijden?
Wie looft Hem zo dat elk het hoort?

22. Geprezen zij de HEER die leeft,
die Israël verkoren heeft.
Hij brengt straks heel zijn volk tezamen.
Gezegend zij zijn trouw beleid.
Zegge_al het volk nu: Amen, amen.
Loof Hem in alle eeuwigheid.

Bijbellezing Efeziërs 1:1-14 (NBV21)

¹ Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus.
Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn
met Christus Jezus. ² Genade zij u en vrede van God,
onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

³ Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus
Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid
met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft
gezegend.

⁴ In Christus immers heeft God, voordat de wereld
gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver
voor Hem te staan, en vol liefde ⁵ heeft Hij ons naar
zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus
Christus zijn kinderen te worden, ⁶ tot eer van de
grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn
geliefde Zoon.

⁷ In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze
zonden vergeven, dankzij de rijke genade ⁸ die God ons
in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn
wijsheid en inzicht ⁹ dit geheim onthuld: zijn besluit
om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd,
Christus, bijeen te brengen, omdat het Hem behaagde
de voltooiing van de tijd te verwezenlijken met
Christus.

¹¹ In Hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit
tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld, in
overeenstemming met zijn voornemen, ¹² dat wij, die
reeds onze hoop op Christus gevestigd hebben,
zouden bestaan tot eer van Gods grootheid.

¹³ In Hem bent ook u, toen u de boodschap van de
waarheid hoorde, het evangelie van uw redding – in
Hem bent u, toen u tot geloof kwam, gemerkt met het
stempel van de heilige Geest, die ons beloofd is ¹⁴ als
voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich
heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van
Gods grootheid.

Gezang 16

1. Gij volken looft uw God en Heer
wilt Hem het loflied zingen.
Laat de fonteinen van zijn eer
in ieder hart ontspringen,
omdat Hij u verkoren heeft,
omdat Hij u genade geeft,
door Christus, halleluja.

2. Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,
zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zingt, zingt Hem, halleluja.

Uitleg en verkondiging**Gezang 303**

1. De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

2. Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kindren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.

3. Al heeft men haar geteisterd,
al wordt zij onderdrukt,
door dwalingen verbijsterd,
door strijd uiteengerukt,
de stem der martelaren
roept uit: o Heer, hoe lang?
De nacht is vol gevaren,
de morgen vol gezang.

4. In 't woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.

5. Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

Dankzegging en gebeden**Collecten:**

1. Schuldhulpmaatje
2. Kerkelijke kassen en kerk

Psalm 135: 10

10. Zegen, Israël, den HEER,
priesters, looft zijn majesteit,
tempeldienaars, prijst zijn eer,
looft Hem, wie zijn naam belijdt.
Hij woont bij ons in gena.
Prijst den HEER. Halleluja!

Geloofsbelijdenis**Gezang 21: 7**

7. Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilge Geest!
Halleluja! Halleluja!

Zegen