

**Welkom****Op Toonhoogte 363**

1 U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer: eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

2 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. *(Refrein)*

*Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan.*

*Samen, één door de Geest; verbonden in liefde, die U aan ons geeft.*

3 U roept ons samen voor Woord en gebed, als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim, om samen uw kerk en van Christus te zijn. *(Refrein)*

Wij belijden één geloof en één Heer; zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer; zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één!

*(Refrein 2x)*

**Stil gebed, votum en groet****Psalm 32 : 1 en 2 (berijming 2021)**

1. Gelukkig wie door God is vrijgesproken, wie met bedrog en ontrouw heeft gebroken. Gelukkig als de HEER zijn schuld vergeeft, als in zijn geest geen onoprechtheid leeft. Mijn misdaad bleef aan mijn geweten knagen. Ik leed voortdurend, kreunde hele dagen.

Uw hand lag op mij, tot ik niet meer kon; mijn kracht smolt weg als in de zomerzon.

2. Toen ik was vastgelopen in mijn zonden kwam ik tot inkeer; ik zei onomwonden: 'O HEER, ik was ontrouw, vergeef het mij' – mijn schuldenlast verdween, U sprak mij vrij. Laat allen die zichzelf aan U verbinden, U zoeken, HEER, zolang U zich laat vinden. U bent mijn schuilplaats, onheil raakt mij niet; ik juich het uit omdat U redding biedt.

**Geboden****Psalm 32 : 3 (berijming 2021)**

3. 'Mijn raad helpt jou om richting te bepalen. Ik zie je gaan, Ik laat je niet verdwalen.

Verzet je niet zoals een paard dat doet, zoals een ezel die men dwingen moet.' Wie kwaad doet kampt met onheil en gevaren, maar wie op God vertrouwt, zal Hij bewaren. Rechtvaardigen, verheug je in de HEER, Oprechten, zing het uit en breng Hem eer.

**Gebed****Kinderlied: Op Toonhoogte 483**

1 Dank U wel voor de sterren en de maan, dank U wel voor het groeien van het graan, dank U wel voor de dieren in de wei, dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

2 Dank U wel voor de bloemen in het gras, dank U wel voor de vissen in de plas, dank U wel voor de bossen en de hei, dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

3 Dank U wel voor de wolken en de wind, dank U wel voor elk mens, voor ieder kind, dank U wel want U bent zo heel dichtbij, dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.

**De kinderen gaan naar de bijbelklas.****Bijbellezing: Prediker 11: 1 – 12:1****Gedenk je schepper in je jeugd**

11<sup>1</sup>Werp je brood uit over het water, want je vindt het later weer terug. <sup>2</sup>Bewaar je brood in zeven delen, zelfs in acht, want je weet niet welke ramp de aarde treffen zal. <sup>3</sup>Wanneer de wolken vol zijn, gieten ze hun regen uit over de aarde. Naar welke kant een boom ook valt, naar het noorden of het zuiden, hij blijft liggen op de plaats waar hij valt. <sup>4</sup>Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaïen toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. <sup>5</sup>Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt. <sup>6</sup>Zaai in de morgen, en laat in de avond je hand niet rusten. Want je weet niet of het zaad de ene of de andere, of elke keer ontkiemen zal.

<sup>7</sup>Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien! <sup>8</sup>Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten en bedenken dat de dagen van de duisternis ontelbaar zullen zijn. De toekomst is niets dan leegte. <sup>9</sup>Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. <sup>10</sup>Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij.

12<sup>1</sup>Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer.

**Op Toonhoogte 58  
naar Psalm 125: 1-2**

Wie op de Heer vertrouwen  
zijn als de berg Sion.  
Wie op de Heer vertrouwen  
zijn als de berg Sion,  
die niet wankelt,  
maar voor altoos blijft.  
Rondom Jeruzalem zijn bergen;  
zo is de Heer rondom zijn volk  
van nu aan tot in eeuwigheid,  
halleluja, halleluja.

**Preek**

**Thema: Gelukkig zijn**

**Op Toonhoogte 4  
Psalm 16**

Mijn God, ik kom naar U. Dan ben ik veilig;  
ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:  
ik heb U nodig, Heer.  
De rest is overbodig.  
De mensen hebben andere idolen  
en wringen zich voor hen in honderd bochten,  
maar dat zal ik nooit doen.  
En zelfs hun naam niet noemen.  
Mijn God, U vult mijn bord. U vult mijn beker:  
U hebt iets moois bedacht,  
en straks is het van mij.  
U houdt mijn hele leven in uw handen  
en ik kom goed terecht,  
want dat hebt U gezegd.  
De hele nacht lig ik aan God te denken;  
Ik voel dat Hij er is.  
Zijn wijsheid geeft me rust.  
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:  
ik leef, ik leef naast God.  
Ik val niet uit zijn hand.  
Want U zult mij niet zomaar laten sterven;  
ik hoef niet naar het graf.  
Want U laat mij niet los.  
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken:  
heel dicht bij U, mijn God,  
zal ik gelukkig zijn.

**Mededelingen**

**Gebeden**

**Collecten**

1. Zending
2. Kerk en kerkelijke kassen

**De kinderen komen terug.**

**Opwekking 746**

De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen  
op alle wegen die je zult gaan.  
Wanneer het meevalt, of soms ook tegen,  
bij zon en bij regen zal Hij naast je staan.  
Hij is als een schaduw, die met je meegaat,  
jou nooit alleen laat, want Hij is trouw.  
Ontvang nu de vrede en de genade  
van God onze Vader, zo zegen Hij jou.

**Zegen (3x amen)**