

Welkom en mededelingen**Op Toonhoogte 265**

1 Abba, Vader, U alleen,
 U behoort ik toe.
 U alleen doorgrondt mijn hart,
 U behoort het toe.
 Laat mijn hart steeds vurig zijn,
 U laat nooit alleen.
 Abba, Vader, U alleen
 U behoort ik toe.
 2 Abba, Vader, laat mij zijn
 slechts van U alleen.
 Dat mijn wil voor eeuwig zij
 d' uwe en anders geen.
 Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
 Laat mij nimmer gaan.
 Abba, Vader, laat mij zijn
 slechts van U alleen.
 3 Abba, Father, let me be
 Yours and Yours alone.
 May my will forever be
 evermore Your own.
 Never let my heart grow cold.
 Never let me go.
 Abba, Father, let me be
 Yours and Yours alone.

Stil gebed, votum en groet**Op Toonhoogte 269**

1 Doorgrond mijn hart,
 en ken mijn weg o Heer.
 Beproof m'en zie wat niet is tot uw eer.
 Is soms de weg,
 die 'k ga niet goed voor mij?
 Leid m' op de eeuw'ge weg, Heer,
 maak mij vrij!
 2 O Heer, heb dank,
 'k mag toch de uwe zijn.
 Uw dierbaar bloed wast mij
 van zonden rein.
 Doop mij met vuur,
 opdat 'k mij niet meer schaam.
 'k Wil leven Heer,
 tot eer van uwe naam.
 3 Zie Heer, hier ben 'k,
 maak mij een vat voor U,
 woon in mijn hart, vernieuw het,
 doe het nu,
 Verbreek mijn wil,
 maak m'ook van hoogmoed vrij.
 'k Wil in U blijven Heer,
 blijf Gij in mij.
 4 O, Heil'ge Geest,
 kom tot uw heerschappij,
 schenk een herleving en begin bij mij.
 Zegen uw volk,
 maak 't als een bruid bereid,
 wachtend op Jezus' komst
 in heerlijkheid.

Gebed**Bijbellezing (NBV21):****Matteüs 16: 13-20****Wie is Jezus?**

¹³Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?' ¹⁴Ze antwoordden: 'Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.' ¹⁵Toen vroeg Hij hun: 'En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?' ¹⁶'U bent de messias, de Zoon van de levende God,' antwoordde Simon Petrus. ¹⁷Daarop zei Jezus tegen hem: 'Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. ¹⁸En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. ¹⁹Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven; alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.' ²⁰Daarop verbood Hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat Hij de messias was.

Matteüs 18: 15-22

¹⁵Als je broeder of zuster tegen je zondigt, moet je die persoon onder vier ogen daarop aanspreken. Als hij luistert, heb je hem teruggewonnen. ¹⁶Luistert hij niet, haal er dan een of twee anderen bij, want een aanklacht is rechtsgeldig met een verklaring van ten minste twee getuigen. ¹⁷Als hij ook naar hen niet luistert, leg het dan voor aan de gemeente. Weigert hij ook naar de gemeente te luisteren, behandel hem dan als een heiden of een tollenaar. ¹⁸Ik verzeker jullie: alles wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. ¹⁹Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. ²⁰Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.'

Heidelbergse Catechismus zondag 31

83. Vraag: Wat zijn de sleutels van het Koninkrijk der hemelen?

Antwoord: De verkondiging van het heilig Evangelie en de christelijke tucht, waardoor het Koninkrijk der hemelen voor de gelovigen geopend en voor de ongelovigen gesloten wordt.

84. Vraag: Hoe wordt het Koninkrijk der hemelen door de verkondiging van het heilig Evangelie geopend en gesloten?

Antwoord: Volgens het bevel van Christus wordt aan de gelovigen, allen tezamen en ieder persoonlijk, verkondigd en openlijk verzekerd dat al hun zonden hun door God ter wille van Christus' verdiensten waarlijk vergeven zijn, zo dikwijls als zij de belofte van het Evangelie met een echt geloof aannemen.

Daarentegen wordt aan alle ongelovigen en huichelaars verkondigd en betuigd, dat de toorn van God en het eeuwig oordeel op hen liggen, zolang

zij zich niet bekeren. Naar dit getuigenis van het Evangelie zal God oordelen zowel in dit als in het toekomstige leven.

85. Vraag: Hoe wordt het Koninkrijk der hemelen gesloten en geopend door de christelijke tucht?

Antwoord: Volgens het bevel van Christus worden zij die onder de christennaam onchristelijk leren of leven, wanneer zij na herhaalde broederlijke vermaning van hun dwalingen of schandelijke levenswandel niet willen afzien, bij de gemeente of bij hen die door de gemeente daartoe aangesteld zijn, bekend gemaakt. Indien zij zich aan de vermaning niet storen, worden zij door dezen, door het ontzeggen van de Sacramenten, van de christelijke gemeente en door God zelf van het Rijk van Christus uitgesloten. Zij worden opnieuw als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen wanneer zij waarachtige beterschap beloven en tonen.

Psalm 122: 2

2 Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de HEER verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar 's HEREN woord, om zijns naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

Preek

Psalm 118: 7 en 10

7 Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden
de poorten der gerechtigheid.
Laat mij de voorhof binnentreden
en loven 's HEREN majesteit.
Dit is de poort, de poort des HEREN,
Gods knechten zullen binnengaan.
God van mijn heil, U wil ik eren,
nu ik uw antwoord heb verstaan.
10 De HEER is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Gebed

Collecten

1. Groot Nieuws Radio
2. Emeritikas

Gezang 255: 1 en 2

1 Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in zijn troon!
2 Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze
Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in het rijk van de dood,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof de heilige, katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden,
de opstanding van het lichaam
en het eeuwige leven.
Amen.

Gezang 255: 3 en 4

3 Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!
4 Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Zegen (3x amen)