

Welkom**Op Toonhoogte 568**

1 Zo groot en zo machtig
 maar toch zo aandachtig
 bent u als een Vader voor mij.
 Wat ik U vragen wil,
 maak u mijn hart weer stil en blij.
 2 Zoveel dingen die gebeuren,
 zoveel mensen die treuren,
 ik kan niet begrijpen waarom.
 Help mij om stil te zijn
 als ik bij U kom.
 3 Zo vol van geheimen
 en toch zo dicht bij me,
 bent u als een vader voor mij.
 Houdt mij geborgen, Heer,
 zet al mijn zorgen weer opzij.
 4 Is er honger en oorlog
 dan vraag ik: waarvoor nog,
 ik kan niet begrijpen waarom.
 Help mij om stil te zijn
 als ik bij U kom.
 5 Dank u, hemelse Vader
 voor al uw genade,
 al snap ik nog steeds niet waarom.
 Help mij om stil te zijn
 als ik bij U kom. (2 maal)

Stil gebed, votum en groet**Psalm 119: 1, 2 (berijming 2021) en 3 (ENG)**

1. Als je de weg van Gods geboden gaat,
 je voeten in het rechte spoor blijft zetten,
 naar Hem blijft zoeken en het kwade laat,
 vind je geluk dankzij zijn goede wetten.
 Een zegen is wat in uw regels staat;
 U vraagt van ons dat wij er steeds op letten.
 2. Ach, was mijn leven maar zo wetsgetrouw
 dat ik nooit met uw wet de hand zou lichten.
 Als ik die houd, raak ik niet in het nauw.
¹Ik zal mij zingend op uw regels richten.
 Verlaat mij niet voorgoed, want vol berouw
 doe ik waartoe uw woorden mij verplichten.
 3. I know that I shall not be put to shame
 if only with attention undivided
 I heed your laws and fix my gaze on them.
 I truly thank you for the grace provided
 when I am taught the judgments you proclaim.
 Do not forsake me, leaving me unguided.

3. Bijzonder heilzaam is wat U ons zegt;
 het houdt je zuiver in je jonge jaren.
 Laat mij niet dwalen, U zoek ik oprecht.
 Ik blijf uw woord diep in mijn hart bewaren;
 ik wil niet ongehoorzaam zijn en slecht.
 HEER die ik eer, wil mij uw wet verklaren.

De tien geboden

¹ Teksten in tekstvakken worden niet gezongen.

Op Toonhoogte 523

Ik zal de Here God liefhebben met mijn hele hart,
 met mijn hele ziel, mijn hele verstand.
 Ik zal mijn naaste liefhebben als mijzelf,
 als ik ga of sla, of wacht op zijn ja ...
 Ik zal de Here God lief hebben met mijn hele hart.

Gebed**Op Toonhoogte 539 (NL, Eng, Fr.)**

1 Lees je bijbel, bid elke dag,
 bid elke dag, bid elke dag.
 Lees je bijbel, bid elke dag,
 dat je groeien mag,
 dat je groeien mag,
 dat je groeien mag.
 Lees je bijbel, bid elke dag,
 dat je groeien mag.
 2 Read your bible, pray every day,
 pray every day, pray every day.
 Read your bible, pray every day,
 if you want to grow,
 if you want to grow,
 if you want to grow.
 Read your bible, pray every day,
 if you want to grow.
 3 Lis ta bible, prie chaque jour,
 prie chaque jour, prie chaque jour.
 Lis ta bible, prie chaque jour,
 si tu veux grandir,
 si tu veux grandir,
 si tu veux grandir,
 lis ta bible, prie chaque jour,
 si tu veux grandir.

Bijbellesing Numeri 9: 15-23 (NBV21)**De wolk**

¹⁵Op de dag waarop de tabernakel met de verbondstekst was opgebouwd, werd hij overdekt door een wolk. Die avond was de wolk zichtbaar als een vuur boven de tabernakel, en dat bleef zo tot de volgende morgen. ¹⁶Zo was het voortdurend: de wolk overdekte de tabernakel en was 's nachts te zien als een vuur. ¹⁷Telkens als de wolk zich van de tent verhief trokken de Israëlieten verder, en op de plaats waar de wolk stilhield sloegen ze hun kamp op. ¹⁸Op bevel van de HEER trokken de Israëlieten verder, en op bevel van de HEER sloegen ze hun kamp op. Zolang de wolk op de tabernakel rustte, bleven ze op de plaats waar ze waren. ¹⁹Bleef de wolk lange tijd boven de tabernakel hangen, dan braken de Israëlieten al die tijd niet op; ze hielden zich aan de aanwijzingen van de HEER. ²⁰Soms bleef de wolk maar een paar dagen boven de tabernakel hangen. Ook dan sloegen ze hun kamp op wanneer de HEER daartoe bevel gaf en trokken ze weer verder wanneer de HEER het beval. ²¹Soms ook bleef de wolk alleen van de avond tot de morgen. Als hij zich dan 's morgens verhief, trokken ze verder. Zodra de wolk zich verhief, of dat nu overdag gebeurde of 's nachts, trokken ze

verder. ²²Rustte de wolk langere tijd boven de tabernakel – een paar dagen of een maand of een jaar – dan bleven de Israëlieten al die tijd op de plaats waar ze waren; pas wanneer hij zich verhief trokken ze weer verder. ²³Op bevel van de HEER sloegen ze hun kamp op, en op bevel van de HEER trokken ze verder. Ze hielden zich aan de aanwijzingen van de HEER, die de HEER hun bij monde van Mozes gegeven had.

Psalm 19: 4 (berijming 2021) en 6 (ENG)

4. Ontzag voor God is rein.

Het laat ons zeker zijn
van heil dat niet vergaat.

Het doet ons veel meer goed
dan goud in overloed,
dan honing uit de raat.

Uw voorschrift geeft ons licht;
als ik mij daarnaar richt,
blijf ik aan U verbonden.

Maar ach, wie zondigt niet?

Wie doet U geen verdriet?

Vergeef mij al mijn zonden.

6. O LORD, from wilful ways

preserve me all my days:

the rule of sin prevent.

Then I shall blameless be,

from grave offences free,

and wholly innocent.

LORD, hear me as I pray:

let what my tongue may say

and what my heart may ponder

be pleasing in your sight,

Redeemer great in might,

my Rock and my Defender.

Bescherm mij, HEER, maak mij
van grote zonden vrij;

ik ben uw trouwe knecht.

Als U mijn hart behoedt,

dan mijd ik overmoed,

dan dien ik U oprecht.

Laat wat ik zeg en denk,

waaraan ik aandacht schenk,

U altijd weer behagen –

God die mijn leven leidt,

God die mijn ziel bevrijdt,

mijn rots, die mij wil dragen!

Preek

Op Toonhoogte 276

1 Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,

troost mij dan liefdevol

en moedig mij weer aan.

2 Heer, leer mij Uw weg,

die zuiver is en goed.

Uw Woord is onderweg

als een lamp voor mijn voet.

Als mij het zicht ontbreekt,

het donker is,

leid mij dan op uw weg,

de weg die eeuwig is.

3 Heer, leer mij uw wil

aanvaarden als een kind

dat blindelings en stil

U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan,

spreek door uw Woord en Geest

mijn hart en leven aan.

4 Heer, toon mij uw plan;

maak door uw Geest bekend

hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet,

de hoop opgeef,

toon mij dat Christus

heel mijn weg gelopen heeft.

Mededelingen en update Rooted

Dankzegging en voorbeden

Collecten

1. Dorcas

2. Emeritikas

Op Toonhoogte 485

1 De Here zegent jou en Hij beschermt jou,

Hij schijnt zijn licht over jouw leven.

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,

Hij zal zijn vrede aan je geven.

2 De Here zegent u en Hij beschermt u,

Hij schijnt zijn licht over uw leven.

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn,

Hij zal zijn vrede aan u geven.

Zegen