

Welkom en mededelingen**Gezang 465: 1 en 2**

1 Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die 'k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer.
2 Nog voor wij U iets vragen,
voorkomt Gij ons gebed.
Gij hebt aler wij klagen,
op onze nood gelet.
Gij helpt de last ons dragen,
Gij steunt bij elke tred,
zelfs bij de zwaarste plagen
zijt Gij de God die redt.

Stil gebed, votum en groet**Psalm 100: 3 en 4**

3 Treedt statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.
4 Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Gebed**Bijbellezing: Romeinen 6: 1-14 (NBV21)*****Met Christus gestorven, dood voor de zonde***

¹Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? ²Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? ³Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? ⁴We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. ⁵Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. ⁶Immers, we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. ⁷Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. ⁸Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met Hem zullen leven, ⁹omdat we weten dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem. ¹⁰Door zijn sterven is Hij voor eens en altijd dood voor de zonde; en nu Hij leeft, leeft Hij voor God. ¹¹Zo moet ook u uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. ¹²Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. ¹³Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar juist in dienst van God, als levenden die uit de dood zijn

opgewekt. Stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. ¹⁴De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

Heidelbergse Catechismus, zondag 26

69. Vraag: Hoe wordt gij in de Heilige Doop erbij bepaald en ervan verzekerd, dat het enige offer van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt?

Antwoord: Christus heeft dit uitwendig waterbad ingesteld en daarbij beloofd, dat ik even zeker met zijn bloed en Geest van de onreinheid van mijn ziel, dat is van al mijn zonden gewassen ben, als ik uitwendig met het water, dat de onreinheid van het lichaam wegneemt, gewassen ben.

70. Vraag: Wat betekent dit: met het bloed en de Geest van Christus gewassen te zijn?

Antwoord: Het wil zeggen: van God uit genade vergeving der zonden ontvangen te hebben om het bloed van Christus, dat Hij in zijn offer aan het kruis voor ons vergoten heeft. Verder ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot leden van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer van de zonden afsterven en in een godvruchtig en onberispelijk leven wandelen.

71. Vraag: Waar heeft Christus ons beloofd, dat Hij ons even zeker met zijn bloed en Geest wil wassen als wij met het doopwater gewassen worden?

Antwoord: In de woorden waarmee Hij de Doop heeft ingesteld: Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Matteüs 28: 19). En: Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden (Markus 16 : 16).

Psalm 51: 4

4 Voltrek de reiniging en raak mij aan met bloed en hysop, dan ben ik genezen.
Was mij geheel, en uit de nacht herrezen zal ik dan sneeuw wit voor uw ogen staan.
Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen.
Dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond.
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.

Preek**Gezang 87: 1, 2, 4 en 5**

1 Wij willen God de ere geven
en maken zijn genade groot;
want wij zijn voor de zonde dood
en wat God zelf heeft afgeschreven
zal niet herleven.

2 Wij zijn met onze Heer verbonden
en door de doop Hem toegewijd.
Wij gingen midden in de tijd
in Christus' dood voor onze zonde
geheel te gronde.

4 Al onze boosheid en ellende
ging met de Heer ter rust in 't graf.
Wij zijn ontslagen van de straf

en God wil zich weer tot ons wenden
als zijn gekenden.

5 Zoals de Christus is verrezen
door 's Vaders heerlijke overmacht,
zo zijn ook wij aan 't licht gebracht
om nieuw te leven, zonder vrezen,
nu en na dezen.

Gebed

Collecten

1. De Wittenberg
2. Kerk en kerkelijke kassen

Psalm 71: 4, 13 en 14

4 Sinds mij mijn moeder had ontvangen
en vormde in haar schoot,
waart Gij mijn hulp in nood.

U HEER, U loven mijn gezangen;
verlosser van mijn leven,
uw naam zij hoog verheven.

13 Vermeerder Gij mijn kracht, o Here,
geef dat ik dag aan dag
uw troost ervaren mag.

Dan zal ik vrolijk musiceren,
uw trouw, uw zegeningen,
o Heilige, bezingen.

14 Ja, mijn verlost hart zal juichen
en met mijn lippen saam
verheffen 's Heren naam.

Mijn tong zal van uw trouw getuigen,
mijn lied zal hen beschamen
die mijn verderf beramen.

Op Toonhoogte 190

1. Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

2. 'k Geloof in U, Heer Jezus,
geboren uit de maagd,
een'ge Zoon van God
die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde,
leeft nu onder ons:
één met God de Vader
en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is
van uw wederkomst;
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

3. Heer U bent mijn kracht,
de Rots waarop ik bouw.
Heer U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven
zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig,
want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb,
heeft U mij bevrijd
en in uw vergeving leef ik nu.

4. Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen
ons hier samenbracht;
en op duizend wegen
zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Zegen (3x amen)