

Welkom**Op Toonhoogte 200**

1 Kom, o bron van zegeningen,
geef een nieuw lied in mijn hart,
vol van dank, niet te bedwingen,
voor genade ongedacht.

Geef mij woorden om te zingen
met de eng'len rond uw troon,
want uw naam blijft mij omringen
en verlost mij van de dood.

2 Ik mag zijn in uw nabijheid
door uw offer aan het kruis
en uw liefde geeft mij vrijheid
om te wonen in uw huis.

Jezus zocht mij toen ik dwaalde,
op mijn eigen wegen liep
en Hij kocht mij door genade
met zijn bloed, dat redding biedt!

Refrein: (2x)

Kom, o bron, kom, o God.

Kom geliefde vredevorst.

*Hoor uw bruid, hoor hoe zij zingt:
kom, o bron van zegening.*

3 Nooit kan ik mijn schuld vergoeden,
't is genade onverdiend.

Laat uw goedheid mij behoeden,
wees mijn altijd trouwe vriend.

Zonder U ben ik verloren,
zie ik zelf geen toekomst meer.

Laat mijn hart U toebehoren
tot ik U ontmoet, mijn Heer!

Refrein

1 Kom, o bron van zegeningen,
geef een nieuw lied in mijn hart,
vol van dank, niet te bedwingen,
voor genade ongedacht.

Geef mij woorden om te zingen
met de eng'len rond uw troon,
want uw naam blijft mij omringen
en verlost mij van de dood.

Stil gebed, votum en groet**Psalm 93: 1, 2 en 3 (berijming 2021)**

1. De HEER is koning tot in eeuwigheid.
Hij is bekleed met macht en majesteit.
De aarde wankelt niet, U zet haar vast.
Van oudsher staat uw troon onaangetast.
2. De golven slaan, de golven gaan tekeer;
de golven storten hevig bruisend neer.
Al kolkt en raast het water nog zo luid,
de HEER troont machtig boven alles uit.
3. Al uw bevelen blijven eeuwig waar.
Wat U bepaalde, staat onwankelbaar.
Uw woning is gesierd met heiligheid.
Uw tempel, HEER, zal stralen voor altijd.

Gods geboden**Op Toonhoogte 282**

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.

Kom met uw kracht o Heer,
en vul ons tot uw eer,
kom tot uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn.

Gebed**Projectlied 40-dagen: Wie zeg jij dat ik ben?**

[couplet]

Wie zeg jij dat ik ben, een mens, een profeet,
timmerman of koning, die echte vrede geeft?

Wie zeg jij dat ik ben. Hoor je wat ik zeg?

In de naam van mijn Vader wijs ik jou de weg.
[bridge]

Veertig dagen vragen, veertig dagen zoeken,
Veertig dagen kijken, op wie zou Jezus lijken?

*Refrein: U bent de levende Heer,
sterker dan de wind, vergeeft onze zonden,
en roept ieder kind.*

Het levende brood, genoeg voor iedereen.

U blijft met ons meegaan, staat altijd om ons heen.

De kinderen gaan naar de bijbelklas**Bijbellesing: Matteüs 22: 34-46 (NBV21)**

³⁴Nadat de farizeeën hadden vernomen dat Hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. ³⁵Om Hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: ³⁶'Meester, wat is het grootste gebod in de wet?' ³⁷Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. ³⁸Dat is het grootste en eerste gebod. ³⁹Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. ⁴⁰Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.'

⁴¹Nu de farizeeën om Hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag: ⁴²'Wat denkt u over de messias? Van wie is Hij een zoon?' 'Van David,' antwoordden ze. ⁴³Jezus vroeg: 'Hoe kan David Hem dan, sprekend door de Geest, Heer noemen? Want hij zegt: ⁴⁴'De Heer sprak tot mijn Heer: 'Neem plaats aan mijn rechterhand, tot Ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.'" ⁴⁵Als David Hem dus Heer noemt, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?' ⁴⁶En niemand was in staat Hem een antwoord te geven, noch durfde iemand Hem vanaf die dag nog een vraag te stellen.

Psalm 110: 1 en 3 (berijming 2021)

1. De HEER heeft tot mijn heer zijn woord gesproken:

'Neem hier uw plaats in, aan mijn rechterhand!
Regeer tot Ik uw vijand heb gebroken.
Die wordt de steun waar u uw voet op plant.'

3. Voor eens en altijd heeft de HEER gezwoeren:

'Ik stel u, koning, ook als priester aan.

Bij Melchisedeks orde zult u horen.

Zo zult u Mij voorgoed ten dienste staan.'

Preek 'Wet en evangelie'

Gebed

Op Toonhoogte 332

Mijn Jezus, mijn redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment,
al wat ik denk,
vol zijn van uw liefde, Heer.
Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem,
al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.

Refrein:

*Juich voor de Heer,
heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning
en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,
want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven
heel dicht bij U.*

Mededelingen

Open Microfoon

Informatie over Happietaria

Dankzegging en voorbeden

Collecteaankondiging

1. Happietaria
2. Kerkelijke kassen en kerk

De kinderen komen terug.

Op Toonhoogte 319: 1, 2

1 Hosanna, hosanna, hosanna in the highest.
Hosanna, hosanna, hosanna in the highest.
Lord, we lift up your name,
with hearts full of praise.
Be exalted, O Lord my God;
hosanna in the highest.

Vertaling, wordt niet gezongen

1 Hosanna, hosanna,
hosanna in de hoge.
Hosanna, hosanna,
hosanna in de hoge.
Heer, ons hart is vol lof.
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, o Heer mijn God,
Hosanna in de hoge.

2 Glorie, glorie,
glorie voor de Koning.
Glorie, glorie,
glorie voor de Koning.
Heer, ons hart is vol lof.
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, o Heer mijn God.
Glorie voor de Koning.

Zegen (3x amen)