

Welkom en mededelingen**Op Toonhoogte 33: 1 en 2**

= Psalm 84: 1 en 2 (berijming 1773)

1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,
o HEER der legerscharen God,
zijn mij Uw huis en tempelzangen.
Hoe branden mijn genegenheên
om 's HEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
mijn hart roept uit tot God, Die leeft
en aan mijn ziel het leven geeft.
2. Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
de zwaluw legt haar jongskens neer
in 't kunstig nest bij Uw altaren.
Bij U, mijn Koning en mijn God,
verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
geduchte HEER der legerscharen.
Welzalig hij, die bij U woont,
gestaâg U prijst en eerbied toont.

Stil gebed, votum en groet**Op Toonhoogte 16**

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbedding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbedding is voor U.

Gebed**Bijbellezing: Lucas 2: 41-52 (NBV21)*****De twaalfjarige Jezus in de tempel***

⁴¹Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. ⁴²Toen Hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. ⁴³Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. ⁴⁴In de veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze Hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. ⁴⁵Toen ze Hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om Hem daar te zoeken. ⁴⁶Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel, waar Hij tussen de leraren zat, terwijl Hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. ⁴⁷Allen die Hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. ⁴⁸Toen zijn ouders Hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen Hem: 'Kind, wat heb Je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar Je gezocht.' ⁴⁹Maar Hij zei tegen hen: 'Waarom hebt u naar Me gezocht? Wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?' ⁵⁰Maar ze begrepen niet wat Hij tegen hen zei. ⁵¹Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun gehoorzaam. Zijn moeder bewaarde alles wat er met Hem gebeurd was in haar hart. ⁵²Jezus groeide verder op en zijn

wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.

Psalm 73: 10

10 Wie heb ik in de hemel, Heer,
behalve U, mijn troost en eer?
Wat kan op aarde mij bekoren?
Alleen bij U wil ik behoren.
Al zou mijn vlees en hart vergaan,
toch zal ik, God, voor U bestaan,
wie ik mijn leven toevertrouw,
Gij zijt de rots waarop ik bouw.

Preek**Op Toonhoogte 265**

1 Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoort ik toe.
2 Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d' uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
3 Abba, Father, let me be
Yours and Yours alone.
May my will forever be
evermore Your own.
Never let my heart grow cold.
Never let me go.
Abba, Father, let me be
Yours and Yours alone.

Gebed**Collecten:**

1. Stichting Present
2. Kerk en kerkelijke kassen

GeloofsbelijdenisMet de woorden van **Op Toonhoogte 190**

1. Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

2. 'k Geloof in U, Heer Jezus,
geboren uit de maagd,
een'ge Zoon van God
die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde,
leeft nu onder ons:
één met God de Vader
en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is
van uw wederkomst;
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

3. Heer U bent mijn kracht,
de Rots waarop ik bouw.
Heer U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven
zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig,
want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb,
heeft U mij bevrijd
en in uw vergeving leef ik nu.

4. Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen
ons hier samenbracht;
en op duizend wegen
zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Zegen (3x amen)