

**Welkom****Psalm 80: 1, 6, 7**

1 O God van Jozef, leid ons verder,  
 hoor ons en wees weer onze herder;  
 gij vuurkolom, straal gij ons toe.  
 Waak op, o Held, wij worden moe;  
 laat lichten ons uw aanschijn, Heer,  
 doe ons opstaan en help ons weer.  
 6 Zie van uw hoge hemel neder,  
 dat onze aanblik U verteder,  
 geef op uw eigen planting acht,  
 de zoon die Gij hebt grootgebracht,  
 brand hem niet weg in uw gericht,  
 as tot as voor uw aangezicht.  
 7 Dan zullen wij niet van U wijken,  
 uw naam zal op ons voorhoofd prijken,  
 uw naam is ons als uw gelaat:  
 een sterrenbeeld, een dageraad.  
 Laat lichten ons uw aanschijn, HEER,  
 doe ons opstaan en help ons weer.

**Stil gebed, votum en groet****Gezang 125: 1, 2 en 3**

1 O kom, o kom, Immanuël,  
 verlos uw volk, uw Israë!,  
 herstel het van ellende weer,  
 zodat het looft uw naam, o Heer!  
 Weest blij, weest blij, o Israë!  
 Hij is nabij, Immanuël!  
 2 O kom, Gij wortel Isaï,  
 verlos ons van de tirannie,  
 van alle goden dezer eeuw,  
 o Herder, sla de boze leeuw.  
 Weest blij, weest blij, o Israë!  
 Hij is nabij, Immanuël!  
 3 O kom, o kom, Gij Oriënt,  
 en maak uw licht alom bekend;  
 verjaag de nacht van nood en dood,  
 wij groeten reeds uw morgenrood.  
 Wees blij, weest blij, o Israë!  
 Hij is nabij, Immanuël!

**Tien Geboden****Lofzang van Zacharias: 4 en 5 (berijming 1773)**

4 Dus wordt des HEREN volk geleid,  
 door 't licht, dat nu ontstoken is,  
 tot kennis van de zaligheid,  
 die nooit in schoner glans verscheen,  
 dan nu, door Gods barmhartigheên,  
 die, met ons lot bewogen,  
 om ons van zond' en ongeval t' ontslaan,  
 een ster in Jakob op doet gaan,  
 de zon des heils doet aan de kimmen staan.  
 5 Voor elk, die in het duister dwaalt,  
 verstrekt deez' zon een helder licht.  
 Dat hem in schâuw des doods bestraalt,  
 op 't vredepad zijn voeten richt.

**Verootmoediging, schuldbelijdenis en gebed****Kinderlied: Op Toonhoogte 406**

1 Ga je mee op zoek  
 naar het Koningskind?  
 Ga je mee op zoek,  
 want wie zoekt, die vindt.  
 Ga je mee op zoek  
 naar het Koningskind?  
 Want wie zoekt, die vindt!  
 2 Ga je mee op reis?  
 Wie weet lang en ver.  
 Ga je mee op reis?  
 Kijk, daar is de ster!  
 Ga je mee op reis?  
 Wie weet lang en ver,  
 kijk daar is de ster!

We hebben die ster,  
 daar in het westen gezien.  
 De mooiste van de mooiste,  
 de lichtste bovendien.  
 Er is een Kind geboren,  
 een Kind als nooit tevoren.  
 Een heel bijzonder Koningskind misschien ...

Ga je mee op zoek  
 naar het Koningskind?  
 Ga je mee op zoek,  
 want wie zoekt, die vindt.  
 Ga je mee op zoek  
 naar het Koningskind?  
 Want wie zoekt, die vindt!  
 Want wie zoekt, die vindt! (3x)

**De kinderen gaan naar de bijbelklas****Schriftlezing Lucas 1:5-38 (NBV21)****Aankondiging van de geboorte van Johannes**

<sup>5</sup>Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. <sup>6</sup>Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. <sup>7</sup>Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.

<sup>8</sup>Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, <sup>9</sup>werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. <sup>10</sup>De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. <sup>11</sup>Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. <sup>12</sup>Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. <sup>13</sup>Maar de engel zei tegen hem: 'Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. <sup>14</sup>Vreugde en blijdschap zullen je ten deele vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. <sup>15</sup>Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, <sup>16</sup>en hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. <sup>17</sup>Hij zal voor Hem uit gaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.'

<sup>18</sup>Zacharias vroeg aan de engel: 'Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.' <sup>19</sup>De engel antwoordde: 'Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. <sup>20</sup>Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.'

<sup>21</sup>De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. <sup>22</sup>Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. <sup>23</sup>Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.

<sup>24</sup>Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: <sup>25</sup>De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.

#### Aankondiging van de geboorte van Jezus

<sup>26</sup>In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, <sup>27</sup>naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. <sup>28</sup>Gabriël ging haar huis binnen en zei: 'Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.' <sup>29</sup>Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. <sup>30</sup>Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. <sup>31</sup>Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. <sup>32</sup>Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. <sup>33</sup>Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.'

<sup>34</sup>Maria vroeg aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.' <sup>35</sup>De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. <sup>36</sup>Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, <sup>37</sup>want voor God is niets onmogelijk.' <sup>38</sup>Maria zei: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.' Daarna liet de engel haar weer alleen.

#### Psalm 86: 4, 5, 7

4 Leer mij naar uw wil te handlen,  
laat mij in uw waarheid wandlen.  
Voeg geheel mijn hart tezaam  
tot de vrees van uwen naam.  
HEER mijn God, ik zal U loven,  
heffen 't ganse hart naar boven.  
Ja, uw naam en majesteit  
loof ik tot in eeuwigheid.  
5 Gij zijt groot en zeer verheven,  
Gij doet wondren aan ons leven.  
Gij zijt God, ja Gij alleen,  
goedertieren om ons heen.  
Heer, Gij hebt mij aangenomen,  
mij weer tot het licht doen komen  
uit de diepten van de dood.  
Ja, uw goedheid is zeer groot.  
7 Laat mij leven voor uw ogen,

sterk uw knecht door uw vermogen.  
Maak Gijzelf voor hem vrij baan,  
die U dient van jongs af aan.  
Toon uw hulp mij door een teken,  
dat mijn vijanden verbleken,  
als zij zien dat Gij het zijt,  
die mij troost en mij bevrijdt.

#### Preek

**Tekst:** Lucas 1: 18 en 43

#### Gezang 66: 1, 2, 3

1 Mijn ziel verheft Gods eer;  
mijn geest mag blij den Heer  
mijn Zaligmaker noemen,  
die, in haar lage staat,  
zijn dienstmaagd niet versmaadt,  
maar van zijn gunst doet roemen.  
2 Om wat God heeft gedaan  
zal elk geslacht voortaan  
alom mij zalig spreken:  
o groot geheimenis  
dat mij geschonken is.  
Zijn almacht is gebleken.  
3 Hoe heilig is zijn naam!  
Laat volk bij volk tezaam  
barmhartigheid verwachten,  
nu Hij de zaligheid  
voor wie Hem vreest, bereidt  
door al de nageslachten.

#### Mededelingen

##### Gebeden

##### Collecten

1. Zending
2. Kerkelijke kassen en kerk

#### Gezang 126

1 Verwacht de komst des Heren,  
o mens, bereid u voor:  
reeds breekt in deze wereld  
het licht des hemels door.  
Nu komt de Vorst op aard,  
die God zijn volk zou geven;  
ons heil, ons eigen leven  
vraagt toegang tot ons hart.  
2 Bereid dan voor zijn voeten  
de weg die Hij zal gaan;  
wilt gij uw Heer ontmoeten,  
zo maak voor Hem ruim baan.  
Hij komt, bekeer u nu,  
verhoog de dalen, effen  
de hoogten die zich heffen  
tussen uw Heer en u.  
3 Een hart dat wacht in ootmoed  
is lieflijk voor de Heer,  
maar op een hart vol hoogmoed  
ziet Hij in gramschap neer.  
Wie vraagt naar zijn gebod  
en bidden blijft en waken,  
in hem wil woning maken  
het heil, de Zoon van God.

**Zegen** (3x amen)