

Welkom en mededelingen**Op Toonhoogte 259: 1 en 5**

1 Mijn hart wacht stil op U, O Heer,
uw komst verwacht ik, meer en meer,
uw liefde houdt mijn ziel gevangen.
Naar U gaat al mijn vreugde uit,
ik wacht op U, wacht als een bruid,
reikhalzend hunkert mijn verlangen.
5 Met heel mijn hart verwacht ik, Heer,
uw komst, de grote ommekeer;
hoe vrolijk zal ik U ontvangen!
Gij die mijn allerliefste zijt,
kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt,
vervul mijn allerdiepst verlangen!

Stil gebed, votum en groet**Psalm 93:1 en 4**

1 De HEER is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.
4 Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Gebed**Schriftlezing****Psalm 119: 97-104**

⁹⁷Hoe lief heb ik uw wet,
heel de dag is hij in mijn gedachten.
⁹⁸Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden,
ik ben er eeuwig mee verbonden.
⁹⁹Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters,
want ik overdenk uw richtlijnen,
¹⁰⁰ik heb meer inzicht dan ouderen,
want uw regels volg ik op.
¹⁰¹Mijn voeten mijden elk pad dat slecht is,
zo kan ik mij houden aan uw woord.
¹⁰²Van uw voorschriften wijk ik niet af,
U bent het die mij onderricht.
¹⁰³Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte,
zoeter dan honing voor mijn mond.
¹⁰⁴Uw regels geven mij inzicht,
daarom haat ik elk bedrieglijk pad.

Matteüs 5: 17-20 en 22: 34-40

5; ¹⁷Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. ¹⁸Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. ¹⁹Wie dus ook maar het minste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de minste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. ²⁰Want Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de

schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

22: ³⁴Nadat de farizeeën hadden vernomen dat Hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. ³⁵Om Hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: ³⁶'Meester, wat is het grootste gebod in de wet?' ³⁷Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. ³⁸Dat is het grootste en eerste gebod. ³⁹Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. ⁴⁰Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.'

Op Toonhoogte 54

naar Psalm 119: 105

Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

} 2x

Uw Woord is een lamp,
uw Woord is een licht,
uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Preek**Psalm 119: 64, 65, 66**

64 Een smekeling, zo kom ik tot uw troon:
leg met uw woord beslag op mijn gedachten
opdat ik in het licht der waarheid woon.
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten.
Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon,
dan loof ik U bij dagen en bij nachten.
65 Al uw geboden zijn gerechtigheid.
Ik prijs uw woord met juichende gezangen.
Uw rechterhand geleide mij altijd;
naar uw geboden richt ik al mijn gangen.
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd,
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.
66 Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, HEER, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

Gebed**Collecten**

1. Studentenproject IFES/Rooted
2. Kerkelijke kassen en kerk

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in het rijk van de dood,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,

en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof de heilige, katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden,
de opstanding van het lichaam
en het eeuwige leven.
Amen.

Gezang 48: 1, 3, 8, 9

1 O onze Vader, trouwe Heer,
zie uit uw hemel op ons neer;
breng ons als broeders bij elkaar,
maak onze arme woorden waar,
laat wat wij spreken met de mond
opwellen uit des harten grond.

3 Uw koninklijke heerschappij
zij nu en eeuwig ons nabij.
Geleid ons tot het bruiloftsfeest
door alle gaven van de Geest.
Sla het geweld van satan neer,
behoed uw eigen kerk, o Heer.
8 Verlos ons van des bozen macht,
rondom ons heen heerst diepe nacht.
Verlos ons van de eeuw'ge dood
en sta ons bij in stervensnood.
Neem onze zielen in uw hand
en breng ze in het vaderland.
9 U is en worde toegebracht
het rijk, de heerlijkheid, de kracht,
U onze Vader op de troon
die tot ons zendt uw lieve Zoon,
die ons door uwe Geest geleidt,
U zij de lof in eeuwigheid.

Zegen (3x amen)