

Liturgie middagdienst 7 augustus 2022
17.00 uur, Rehobothkerk, Briljantlaan 6, Utrecht
Voorganger: ds. P. van den Berg, GKv Leusden

DNP Ps 46

Lezen: Hebr. 6 : 7-20

Ps 105 : 5, 6, 21

Tekst: Hebr. 6 : 18-19

Sela - Een toekomst vol van hoop

GK(2017) 177

LB(1973) 440

DNP Ps 46

1 God, onze burcht, blijft voor ons zorgen;
in nood zijn wij bij Hem geborgen.
Wij krimpen niet van angst ineen
al wankelt alles om ons heen,
al worden door de woeste golven
de hoge bergen haast bedolven:
de God van Jakob staat ons bij,
in zijn bescherming schuilen wij.

2 De stad waar God verblijft is heilig.
Fris water ruist, hier is het veilig.
Wanneer een vijand haar belaagt
helpt God zodra de morgen daagt.
Woedende volken, wereldrijken
één woord van Hem en zij bezwijken.
De God van Jakob staat ons bij,
in zijn bescherming schuilen wij.

3 Zie hoe de Heer in alle landen
de wapens wegslaat uit de handen:
Hij breekt de boog, slaat stuk de speer,
brandt wagens weg geen oorlog meer!
God spreekt: 'Houd op! Ik ben verheven
hoog boven wie op aarde leven.'
De God van Jakob staat ons bij,
in zijn bescherming schuilen wij.

Lezen: Hebr. 6 : 7-20

⁷Land dat de overvloedige regen opneemt en nuttige
gewassen oplevert aan wie het bewerken, ontvangt
Gods zegen, ⁸maar land dat dorens en distels
voortbrengt is waardeloos en rijp voor vervloeking;
het zal uiteindelijk in vlammen opgaan.

⁹We zeggen dit nu wel, geliefde broeders en zusters,
maar we zijn ervan overtuigd dat u iets beters wacht:
uw redding. ¹⁰Want God is rechtvaardig: Hij vergeet niet
wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt
betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan
de heiligen. ¹¹Het is onze vurige wens dat ieder van u
tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen,
totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn,

¹²en dat u niet vertraagt en achterblijft, maar in het
spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof
de beloofde erfenis ontvangen hebben. ¹³Toen God aan
Abraham zijn belofte deed, kon Hij bij niemand zweren
die hoger was dan Hijzelf, en dus zwoer Hij plechtig bij
zichzelf: ¹⁴'Ik zal je rijkelijk zegenen en je talloze
nakomelingen geven.' ¹⁵En zo heeft Abraham, dankzij
zijn standvastig vertrouwen, gekregen wat hem beloofd
was. ¹⁶Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is dan
zijzelf, en met hun eed bekrachtigen ze de waarheid en
beëindigen ze elke twist. ¹⁷Toen God de erfgenamen
van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn
voornemen was, stelde Hij zich op dezelfde manier met
een eed garant. ¹⁸Zo heeft Hij ons met twee
onherroepelijke daden krachtig moed willen inspreken
– en dat God liegt is uitgesloten. Het is onze toevlucht
vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het
verschiet ligt. ¹⁹Die hoop is als een betrouwbaar en
zeker anker voor onze ziel, en reikt tot voorbij het
voorhangsel, ²⁰waar Jezus als voorloper al is
binnengegaan, ten behoeve van ons: Hij is hogepriester
voor eeuwig, zoals Melchisedek.

Ps 105 : 5, 6, 21

5 God zal zijn waarheid nimmer krenken,
maar eeuwig zijn verbond gedenken.
Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.

6 Wat God aan Abraham deed horen,
heeft Hij aan Isaäk gezworen,
aan Jakob tot een wet gesteld,
als een verbond dat eeuwig geldt:
k heb Kanaän u toegedacht
als erfdeel voor uw nageslacht.

21 Die gunst heeft God zijn volk bewezen,
opdat het altijd Hem zou vrezen,
zijn wet betrachten en voortaan
standvastig op zijn wegen gaan
en zingen zou: Aan God de eer.
Looft, halleluja, looft de HEER.

Tekst: Hebr. 6 : 18-19

¹⁸Zo heeft Hij ons met twee onherroepelijke daden
krachtig moed willen inspreken – en dat God liegt is
uitgesloten. Het is onze toevlucht vast te houden aan de
hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. ¹⁹Die hoop is
als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en
reikt tot voorbij het voorhangsel.

Sela - Een toekomst vol van hoop

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

GK(2017) Gz 177

1 Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

2 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:
één met God de Vader en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

3 Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart,
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
en in uw vergeving leef ik nu.

4 Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
en op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

LB(1973) 440

1 Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht:
de dood van Christus voor de zonden,
van eeuwigheid als grond gelegd.

Die grond zal onverwikt bestaan,
als aard' en hemel ondergaan.

2 Het is het eeuwige erbarmen,
dat mijn besef te boven gaat,
het zijn de liefdevolle armen,
het is zijn hart, dat openstaat.

Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft
die Hem het hart gebroken heeft.

3 O afgrond, waarin alle zonden
verzinken en niet meer bestaan!
O diep geheim van Christus' wonden,
het oordeel is te niet gedaan!

O Heer, uw bloed roept voor altijd:
barmhartigheid, barmhartigheid!

4 Daarop wil ik gelovig bouwen,
getroost, wat mij ook wedervaart;
mij aan Gods vaderhart vertrouwen,
wanneer mijn zonde mij bezwaart.
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid.