

Welkom

Psalm 33: 1 en 2

1 Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's HEREN recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!

Meldt de blijde mare bij de klank der snaren,
steekt de loftrumpet.

2 Zingt al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.

Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.

Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.

Heemlen hoog verheven, vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

Stil gebed, votum en groet

Psalm 85 (berijming 2021)

1. HEER, U was liefdevol voor Israël.
U gaf uw land weer vrede en herstel.
Al zondigde uw Jakob veel en zwaar,
U nam de schuld weg, keek er niet meer naar.
U schonk genade, geen verdiende straf.
Uw woede wendde U volledig af.
Red ons ook nu, kwel ons niet eindeloos.
Kijk ons weer aan en wees niet langer boos.
2. U blijft toch niet vol woede voor altijd?
Toon ons uw goedheid en genegenheid.
Laat ons herleven en bevrijd ons weer,
dan brengt uw volk U vrolijk dank en eer.
Ik heb mijn oor te luisteren gelegd
om duidelijk te horen wat U zegt:
wie met U leven biedt U vrede aan,
wanneer zij niet dezelfde fout begaan.
3. God redt zijn volk, zijn eer komt in ons land.
Dan gaan de trouw en waarheid hand in hand.
Hij woont bij ons als recht de vrede kust.
De liefde groeit en bloeit naar hartenlust.
Gerechtigheid daalt uit de hemel neer.
De aarde schenkt het goede van de HEER:
het land geeft vrucht, de oogsten zegent Hij.
Recht snelt vooruit en maakt zijn wegen vrij.

De regel van Gods verbond:

Romeinen 12: 9-21 (NBV21)

⁹Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. ¹⁰Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. ¹¹Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. ¹²Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. ¹³Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. ¹⁴Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. ¹⁵Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. ¹⁶Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan

tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. ¹⁷Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. ¹⁸Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. ¹⁹Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.' ²⁰En ergens anders staat: 'Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.' ²¹Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Lied 310 (Liedboek 2013)

Melodie: De tien geboden

1 Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.

Ga op de weg van zijn geboden
er is geen god die zo bevrijdt!

2 Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;

dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust, gedenk, geniet!

3 Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.

Dood nooit wie zich niet kan verweren
wie drift bemint wordt ziende blind.

4 Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
blijf trouw aan wie u liefde gaf.

Diefstal kan geen geluk vergroten;
neem niet uw naaste vreugde af.

5 Leugen en laster? Valse goden!
Begeerte baart slechts bitterheid.

Ga op de weg van Gods geboden
er is geen god die zo bevrijdt!

Gebed

Op Toonhoogte 522

Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat
onder haar vleugels, waar het veilig zat
tegen regen, tegen zonneschijn.

Heer, zo wil ik bij U zijn.

In de schaduw van uw vleugels
wil ik schuilen, wil ik schuilen,
in de schaduw van uw vleugels
wil ik schuilen, O Heer.

Refrein

*U bent mijn toevlucht,
U bent mijn sterkte,
U bent mijn schuilplaats,
U, O Heer.*

In de schaduw van uw vleugels
wil ik schuilen, wil ik schuilen,
in de schaduw van uw vleugels
wil ik schuilen, O Heer.

(Refrein)

Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat
onder haar vleugels, waar het veilig zat.
Zoals dat kuikentje, klein en teer,
wil ik schuilen, O Heer.

Schriftlezing: Lucas 12:49-53 (NBV21)

⁴⁹Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!
⁵⁰Ik moet een doop ondergaan, en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. ⁵¹Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Integendeel, ik zeg jullie dat ik verdeeldheid kom brengen. ⁵²Van nu af aan zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie. ⁵³De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.'

Gezang 284

1 O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.
2 Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!
3 Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!

Preek

Tekst: Lucas 12:49-53

Gezang 285

1 Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.
2 Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

3 Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vrede stichters zijn.
4 Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Mededelingen

Gebeden

Collecteaankondiging:

1. Opvang gehandicapten Palestijns gebied
2. Onderlinge bijstand en advies

De kinderen komen terug.

Lied 418 (Liedboek 2013)

1 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en gewezen.
2 Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.
3 Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.
4 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en gewezen.

Zegen (3x amen)