

Welkom en mededelingen**Gezang 463: 1, 4 en 5**

1 O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

4 Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.

Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

5 Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.

Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.

Stil gebed, votum en groet**Op Toonhoogte 291**

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.

Gebed**Bijbellezing: Galaten 5: 13-25****Leven door de Geest**

¹³Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde, ¹⁴want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' ¹⁵Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. ¹⁶Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. ¹⁷De aardse begeerte gaat in tegen de Geest, en wat de Geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander, en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. ¹⁸Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. ¹⁹De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, ²⁰afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloerie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, ²¹afgunst, bras- en slenppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. ²²Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, ²³zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. ²⁴Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. ²⁵Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen.

Heidelbergse Catechismus zondag 20

53. Vraag: Wat gelooft gij aangaande de Heilige Geest?

Antwoord: Ten eerste dat Hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is.

Ten tweede dat Hij ook mij gegeven is om mij door een echt geloof deel te doen hebben aan Christus en al zijn weldaden, mij bij te staan en eeuwig bij mij te blijven.

Psalm 143: 1 en 9

1 O HERE, hoor naar mijn gebeden,
zie mij als smeekling tot U treden,
verhoor mij, God, die trouw betoont,
die ieder richt naar recht en reden,
die boven ons als koning troont.

9 Gij zijt mijn God, sta mij terzijde,
mijn toevlucht als zij mij bestrijden.

Leer mij uw wil, reik mij uw hand.

Uw goede Geest zij mijn geleide;
voer mij in een geëffend land.

Preek**Gezang 473: 1, 5 en 10**

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil'ge Geest er woon'.

10 Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.

Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Gebeden**Collecten:**

1. Red een kind
2. Emeritikas

Op Toonhoogte 190

1. Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.

Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.

Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.

Ik zal niet meer vrezén,
want U bent bij mij.

Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

2. 'k Geloof in U, Heer Jezus,
geboren uit de maagd,
een'ge Zoon van God
die mens werd zoals wij.

U die stierf uit liefde,

leeft nu onder ons:
één met God de Vader
en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is
van uw wederkomst;
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.
3. Heer U bent mijn kracht,
de Rots waarop ik bouw.
Heer U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven
zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig,
want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb,
heeft U mij bevrijd
en in uw vergeving leef ik nu.

4. Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd' en kracht,
U die via duizend wegen
ons hier samenbracht;
en op duizend wegen
zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Zegen (4x amen)