

**Welkom en mededelingen****Psalm 145: 2, 3**

2 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,  
van al de wondren die Gij hebt verricht,  
opdat men alom spreke van uw kracht,  
en roeme in uw overwinningsmacht.  
Uw grootheid, HEER, gaat boven mijn begrippen,  
uw goedheid, HEER, is altijd op mijn lippen  
en juichend zal men overal bezingen  
uw recht, o HEER, uw trouw aan stervelingen.  
3 Genadig en barmhartig is de HEER,  
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.  
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,  
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.  
U loven, HEER, de werken van uw handen,  
de hemelen, de zeeën en de landen.  
U zegenen, o HEER, uw hartsbeminden  
die elke dag uw goedheid ondervinden.

**Stil gebed, votum en groet****Gezang 230: 1, 4**

1 Overwinnaar, grote Koning,  
alle heem'len zijn te klein,  
nu Gij weerkeert naar uw woning,  
intocht houdt in uw domein.  
Zou ik, Here, dan niet juichen,  
zou ik, sterv'ling, mij niet buigen  
nu Gij, hoogste Majesteit,  
U verheft in heerlijkheid?  
4 Zou ik, Heer, uw kelk niet drinken,  
nu ik zo uw glorie zie?  
Zou mij ooit de moed ontzinken,  
nu ik uw victorie zie?  
Koning, ik wil U vertrouwen,  
nood noch dood kan mij benauwen,  
slechts voor U, Heer hoog geloofd,  
buig ik mij, buig ik het hoofd.

**Schriftlezing: Hebreeën 10: 19-39****Geloof en volharding**

<sup>19</sup>Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan.  
<sup>20</sup>Hij heeft voor ons met zijn lichaam, door het voorhangsel heen, een nieuwe, levende weg gebaad, <sup>21</sup>en doet nu als hogepriester dienst in het huis van God.  
<sup>22</sup>Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart, en ons lichaam met zuiver water is gewassen. <sup>23</sup>Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw. <sup>24</sup>Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden, <sup>25</sup>en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

<sup>26</sup>Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonden meer mogelijk, <sup>27</sup>en kunnen we niet anders dan huiverend wachten op het oordeel en op het vuur dat de tegenstanders gretig zal verslinden. <sup>28</sup>Voor wie de wet van Mozes naast zich neerlegt is er geen pardon; wanneer er ten minste twee getuigen een verklaring tegen hem afleggen, moet hij sterven. <sup>29</sup>Hoeveel zwaarder zal dan de straf niet zijn, denkt u, voor wie de Zoon van God vertrapt, het bloed van het verbond ontheiligt – terwijl hij erdoor geheiligd is – en de Geest van de genade veracht? <sup>30</sup>We kennen immers degene die gezegd heeft: 'Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden,' en ook: 'De Heer zal oordelen over zijn volk.' <sup>31</sup>Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God!

<sup>32</sup>Herinner u de dagen van weleer, toen u, door het licht beschenen, in een moeizame worsteling met het lijden hebt standgehouden: <sup>33</sup>enerzijds kreeg u publiekelijk smaad en verdrukking te verduren, anderzijds was u solidair met hen die hetzelfde moesten doormaken. <sup>34</sup>U hebt meegeleefd met de gevangenen onder u, en toen u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde aanvaard, in de wetenschap dat u iets beters bezit, een blijvend bezit voor uzelf. <sup>35</sup>Geef die onbeschroomdheid dus niet op, u zult er rijk voor worden beloond. <sup>36</sup>Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. <sup>37</sup>Immers: 'Nog een heel korte tijd, dan komt Hij die komen zal, Hij blijft niet lang meer weg, <sup>38</sup>en dan zullen mijn rechtvaardigen leven door hun geloof,' maar ook: 'Wie terugdeinst ben Ik niet langer welgezind.' <sup>39</sup>Wij echter behoren niet tot degenen die terugdeinzen en ten onder gaan, maar tot hen die door hun geloof behouden blijven.

**Gebed****Psalm 102: 6, 8**

6 Gij, HEER, troont te allen tijde,  
steeds zal men uw naam belijden  
van geslachte tot geslacht.  
Gij zult opstaan in uw kracht.  
Gij zult ons verlossing schenken,  
Sion eindelijk gedenken.  
Tijd is 't voor uw grote daden,  
eindelijk tijd voor uw genade.  
8 Ja, God wendt zich tot het klagen  
van wie Hem om bijstand vragen,  
heeft hun bidden niet veracht.  
Zegt het aan het nageslacht.  
Laat het worden opgeschreven,  
zodat zij, die later leven,  
lezen van zijn gunstbewijzen  
en de eeuwen door Hem prijzen.

**Nederlandse Geloofsbelijdenis, Artikel 26**

Tekst: zie pagina 3

**Preek**

**Psalm 34: 2, 3**

2 'k Heb naar den HEER gevraagd  
en Hij beantwoordt mijn gebed.  
Hij heeft mij van mijn angst gered,  
en mijn verlossing daagt.  
Die opzien naar den HEER,  
zij zullen blinken in het licht,  
geen schaamrood is op hun gezicht,  
nooit slaan zij d' ogen neer.  
3 Een arme riep in nood.  
De HERE hoorde naar zijn stem,  
God, die in al zijn angsten hem  
uitzicht en redding bood.  
Rondom Gods knechten staat  
des HEREN engel als een wacht.  
Hij weert des vijands overmacht  
en redt hen van het kwaad.

**Gebed**

**Collecteaankondiging**

1. Zending
2. Theologische Universiteit Apeldoorn

**Geloofsbelijdenis** (door voorganger gelezen)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper van hemel en aarde.  
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de Heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria,  
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
neergedaald in het rijk van de dood,  
op de derde dag opgestaan van de doden,  
opgevaren naar de hemel,  
en zit aan de rechterhand van God,  
de almachtige Vader;  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden.  
Ik geloof in de Heilige Geest;  
ik geloof de heilige, katholieke kerk,  
de gemeenschap van de heiligen;  
vergeving van de zonden,  
de opstanding van het lichaam  
en het eeuwige leven.  
Amen.

**Psalm 56: 4**

4 Geloften heb ik toegezegd, mijn God,  
U die van aanstoot hebt verlost mijn voet,  
laat mij nu voor de redding van de dood  
lofoffers U betalen.  
Geprezen zijt Gij, HEER, die telkenmale  
de zon van uw gelaat voor mij deed stralen,  
dat ik mag wandelen en ademen  
in 't licht dat leven doet!

**Zegen**

**NEDERLANDSE GELOOFSBELIJDENIS****Artikel 26****CHRISTUS ONZE VOORSPRAAK**

Wij geloven, dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige Middelaar en Voorspraak Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is mens geworden en heeft de goddelijke en menselijke natuur verenigd, opdat wij mensen toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit; anders zou de toegang voor ons gesloten zijn. Maar deze Middelaar, die de Vader tussen Zich en ons gesteld heeft, moet ons door zijn verhevenheid niet afschrikken zodat wij een ander, naar ons goeddunken, zouden gaan zoeken. Want er is niemand in de hemel of op aarde onder de schepselen, die ons meer lief heeft dan Jezus Christus, die, hoewel Hij in de gestalte Gods was, Zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht voor ons heeft aangenomen en aan zijn broeders in alle opzichten gelijk geworden is (Filp. 2: 6, 7; Hebr. 2 : 17). Indien wij nu een andere pleitbezorger moesten zoeken, die ons gunstig gezind zou zijn, wie zouden wij dan kunnen vinden, die ons meer liefheeft dan Hij, die zijn leven voor ons gegeven heeft zelfs toen wij vijanden waren (Rom. 5 : 8, 10)? En als wij iemand zoeken, die macht en aanzien heeft, wie heeft zoveel als Hij, die gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader en die alle macht heeft in de hemel en op aarde (Mat. 28 : 18)? En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen geliefde Zoon van God? Het is dus enkel wantrouwen, dat geleid heeft tot de gewoonte om de heiligen te onteren in plaats van hen te eren, want men doet wat zij nooit gedaan of begeerd hebben, maar wat zij onophoudelijk volgens hun plicht verworpen hebben, zoals uit hun geschriften blijkt. Men moet hier niet tegen inbrengen dat wij onwaardig zijn, want er is geen sprake van dat wij onze gebeden op grond van onze waardigheid voor God zouden brengen, maar wij doen dat alleen op grond van de uitnemendheid en waardigheid van onze Here Jezus Christus, wiens gerechtigheid door het geloof ons deel is. Daarom zegt de apostel ons, als hij deze dwaze vrees of liever dit wantrouwen van ons wil afnemen, dat Jezus Christus in alle opzichten aan zijn broeders is gelijk geworden, opdat Hij een barmhartig en getrouw Hogepriester zou worden bij God om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat Hij zelf in verzoekingën geleden heeft, kan Hij hun die verzocht worden te hulp komen (Hebr. 2 : 17, 18). En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot Hem te gaan, zegt Hij: Daar wij nu een grote Hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht is geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd (Hebr. 4: 14-16). Dezelfde apostel zegt, dat wij de volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus; laten wij dan toetreden in volle verzekerdheid des geloofs (Hebr. 10 : 19, 22). Evenzo: Christus heeft een priesterschap dat op geen ander kan overgaan; daarom kan Hij ook volkomen behouden wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten (Hebr. 7: 24, 25). Wat ontbreekt er dan nog, daar Christus Zelf zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij (Joh. 14 : 6). Waarom zouden wij een andere voorspraak zoeken, aangezien het God behaagd heeft ons zijn Zoon tot Voorspraak te geven. Laten wij Hem niet loslaten om een andere te nemen of liever een andere te zoeken, zonder die ooit te vinden; want toen God Hem ons gaf, wist Hij heel goed, dat wij zondaars waren. Daarom roepen wij, naar het gebod van Christus, de hemelse Vader aan door Christus, onze enige Middelaar, zoals ons in het Gebed des Heren geleerd is. En wij zijn verzekerd, dat de Vader ons alles zal geven wat wij Hem bidden in Christus' Naam (Joh. 16 : 23).