

Welkom en mededelingen**Gezang 218: 1, 2, 4, 8**

1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.
2 Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,
tot over 't ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.
4 Tenonder ging de sterke dood,
tenonder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.
8 't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapeen heeft.

Stil gebed, votum en groet**Gezang 395: 1, 2, 3**

1 O Heer, verberg U niet voor mij,
wanneer ik mij verberg voor U.
Gij weet het, ik ben bang voor U,
ontwijk U en verlang naar U.
O ga niet aan mijn hart voorbij.
2 En wees niet toornig over mij,
wanneer ik U geen liefde bied.
Ik noem U, maar ik ken U niet,
ik buig mij, maar ik ben het niet
en mijn gebed is tegen mij.
3 Spreek zelf in mij het rechte woord.
Zo vaak ik woorden voor U vond,
heb ik mij in mijn woord vermomd.
Nu wacht ik tot Gij zelve komt
en spreekt, zodat uw knecht het hoort.

Gebed**Schriftlezing Romeinen 10: 1-13**

¹Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered. ²Ik kan van hen getuigen dat ze God vol toewijding dienen, maar het ontbreekt hun aan inzicht. ³Omdat ze Gods gerechtigheid niet kennen, proberen ze hun eigen gerechtigheid te laten gelden, en erkennen ze die van God niet. ⁴De wet evenwel vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard. ⁵Mozes zegt over de rechtvaardigheid die op grond van de wet verkregen wordt: 'Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.' ⁶En dit zegt de rechtvaardigheid die geschonken wordt op grond van geloof: 'Zeg niet bij uzelf: Wie zal opstijgen naar de hemel?' – dat wil zeggen: om

Christus naar beneden te brengen. ⁷Of: 'Wie zal afdalen naar de onderwereld?' – dat wil zeggen: om Christus bij de doden vandaan naar boven te brengen. ⁸De rechtvaardigheid zegt iets anders: 'Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart' – en dat betreft de boodschap van het geloof die wij verkondigen. ⁹Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. ¹⁰Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. ¹¹Want de Schrift zegt: 'Ieder die in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.' ¹²En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die Hem aanroepen, ¹³want er staat: 'Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.'

Psalm 48: 3, 4

3 Wij loven, Heer, U in uw huis,
ons hart is in uw liefde thuis.
Gij die uw naam ons openbaarde,
uw lof is tot het eind der aarde.
Recht is in uw hand, o Heer,
Sion jubelt U ter eer.
Hoor hoe Juda' s dochters zingen
bij de grootse rechtsgedingen,
waar Gij vonnis hebt gewezen.
Ja, uw oordeel zij geprezen.
4 Komt, trekt verheugd om Sion heen,
en telt haar torens één voor één,
ziet hoe de bastions daar rijzen,
gaat door de zalen der paleizen.
Meldt het aan het nageslacht,
wat God heerlijk heeft volbracht;
ja, gij zult uw kindren leren:
deze God is onze Here;
nimmer zal Hij van ons scheiden,
tot de dood blijft Hij ons leiden.

Preek met thema: Wie is God?**Artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis
DE ENIGE GOD**

Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een enig en eenvoudig geestelijk wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige bron van al het goede.

Psalm 103: 1, 9

1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid,

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
9 Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des HEREN saam.
Lof zij den HEER in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

Gebed

Collecteaankondiging

1. Mercy ships
2. Emeritikas

Geloofsbelijdenis (hardop mee te spreken)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in het rijk van de dood,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof de heilige, katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden,
de opstanding van het lichaam
en het eeuwige leven.
Amen.

Gezang 399: 1

1 Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk
openbaren!

Zegen