

Welkom**Gezang 322: 1, 4, 5, 6**

1 Hoor Gij ons aan!

Wij heffen onze handen,
kom Gij tot ons, neem onze offeranden,
waarmee wij dankbaar voor U staan.

4 In stil ontzag

zijn wij voor U getreden.

Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden,
waak met uw ogen nacht en dag!

5 Gij spreekt ons aan,

Ge hebt de mens verkoren:

aan deze plaats doet Gij uw woorden horen,
hier zijt Gij, want hier woont uw naam.

6 O, antwoord Gij,

als wij tezamen bidden,

daal neder uit uw hoogte in ons midden!

In uw vergeving wonen wij.

Stil gebed, bemoediging, groet**Psalm 31: 1, 15**

1 Op U vertrouw ik, HEER der heren,

Gij die mijn sterkte zijt.

Om uw gerechtigheid

wil nimmer mij de rug toekeren.

Betoon mij uw nabijheid

en stel mij in de vrijheid.

15 Hoe groot is 't goed, dat Gij, o HERE,

hebt weggelegd voor hem,

die acht slaat op uw stem.

Gij zijt voor wie zich tot U keren

een schuilplaats uit den hoge

voor aller mensen ogen.

Verootmoedigingsgebed**Gezang 285: 1, 4**

1 Geef vrede, Heer, geef vrede,

de wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden,

de sterkste wint het pleit.

Het onrecht heerst op aarde,

de leugen triomfeert,

ontluistert elke waarde,

o red ons, sterke Heer.

4 Geef vrede, Heer, geef vrede,

bekeer ons felle hart.

Deel ons uw liefde mede,

die onze boosheid tart,

die onze mond leert spreken

en onze handen leidt.

Maak ons een levend teken:

uw vrede wint de strijd!

Parafraze Tien Woorden**Psalm 25: 4**

4 God is goed, Hij is waarachtig

en gaat zijn getrouwen voor,

brengt, aan zijn verbond gedachtig,

zondaars in het rechte spoor.

Hij zal leiden 't zacht gemoed

in het effen recht des HEREN:

wie Hem needrig valt te voet,

zal van Hem zijn wegen leren.

Gebed**Op Toonhoogte 475**

(Refrein)

Als je bidt zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen,

Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja.

1 Als je de Vader vraagt om 'n brood,

geeft Hij je zeker nooit een steen.

Al je gebeden, klein of groot,

heus, Hij vergeet er niet één.

(Refrein)

2 Als je mijn Vader iets wilt vragen,

vraag in mijn naam, Ik zal het doen.

Ik ben met je alle dagen,

Ik ben dezelfde als toen.

(Refrein)

De kinderen gaan naar de bijbelklas**Eerste lezing: Jeremia 7: 1-11 (NBV21)*****Straf voor Juda's godsdienstige praktijken***

¹De HEER richtte zich tot Jeremia: ²Ga in de tempelpoort staan en verkondig deze boodschap: Luister naar de woorden van de HEER, Judeeërs; luister, jullie die door deze poorten naar binnen gaan om je voor de HEER neer te buigen. ³Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Beter je leven, dan mogen jullie in dit land blijven wonen. ⁴Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: "Dit is de tempel van de HEER! De tempel van de HEER! De tempel van de HEER!" ⁵Als jullie je leven werkelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, ⁶vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter andere goden aan lopen, jullie onheil tegemoet, ⁷dan mogen jullie hier blijven wonen, in het land dat Ik jullie voorouders gegeven heb, voor altijd en eeuwig. ⁸Maar jullie vertrouwen op die bedrieglijke leus, en dat zal je niet baten. ⁹Jullie stelen, moorden, plegen overspel en meened, branden wierook voor Baäl en lopen achter andere goden aan, die jullie eerst niet kenden. ¹⁰En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruweldaden plegen, voor Mij te verschijnen in deze tempel, het huis waaraan mijn naam verbonden is, met de gedachte: Ons kan niets gebeuren! ¹¹Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen – spreekt de HEER.

Ps. 92: 4, 6, 7, 8

4 Hoe diep zijn uw gedachten!

Geen dwaas die dat verstaat:

als onkruid groeit het kwaad;

hoe lang zult Gij nog wachten?

Zie toch, aan alle zijden

plant zich het onrecht voort,
het bloeit haast ongestoord,
niemand komt tussenbeide.

6 Gij zult de eer verhogen
van wie vernederd wordt,
uw kracht is uitgestort,
uw licht verlicht de ogen.
Mijn ziel zal zich verblijden:
daar ligt terneergeveld
al wie zich met geweld
vergreep aan Gods bevrijden.

7 Zoals de cederbomen
hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron
de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn,
zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht.

Hun lot zal in zijn hand zijn.

8 Zij zullen vruchten dragen
voor 's HEREN heiligdom
tot in hun ouderdom,
tot in hun grijze dagen.

Welsprekend is hun leven:
God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods,
zijn recht is hoog verheven.

Tweede lezing: Lucas 6: 39-49 (NBV21)

³⁹Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: 'Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet samen in een kuil? ⁴⁰Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.

⁴¹Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? ⁴²Hoe kun je tegen hen zeggen: "Laat mij de splinter uit je oog verwijderen," terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

⁴³Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort. ⁴⁴Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. ⁴⁵Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.

⁴⁶Waarom roepen jullie "Heer, Heer" tegen Mij, maar doen jullie niet wat Ik zeg? ⁴⁷Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij Me komt, naar mijn woorden luistert

en ernaar handelt: ⁴⁸hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. ⁴⁹Wie wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat Ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.'

Gezang 327

1 Heer Jezus, o Gij dageraad,
wend naar ons toe uw licht gelaat.
Uw Geest die in de waarheid leidt
zij onze gids in deze tijd.

2 Geef dat ons hart mag zijn gericht
op U die ons verstand verlicht,
opdat uw naam ons steeds nabij,
uw lof op onze lippen zij,

3 totdat met alle eng'len saam
wij zingen: 'heilig is Gods naam!',
en zien U in het zalig licht
van aangezicht tot aangezicht.

Preek

Gez. 252: 1, 2

1 Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde, de vrede allereerst,
geduld om te verdragen en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen, te vragen honderd uit;
2 geloof om veel te geven, te geven honderd in,
wij zullen leren leven van de verwondering:
dit leven, deze aarde, de adem in en uit,
het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid.

Mededelingen

Gebeden

Collecteaankondiging:

1. Schuldhulpmaatje
2. Emeritikas

De kinderen komen terug

Gezang 330: 1

1 Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

Zegen