

Welkom**Op Toonhoogte 264: 1, 2, 4 en 5**

1 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.
2 Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt.
4 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.
5 Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Stil gebed, votum en groet**Op Toonhoogte 69
(naar psalm 139)**

1 Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Refrein:

*Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.*

*Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag*

2 Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

*Refrein***Onderwijs over de doop uit het formulier****Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze
Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel,
op de derde dag opgestaan uit de doden,
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof een heilige, katholieke,
christelijke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden,
de opstanding van het lichaam
en een eeuwig leven.
Amen.

Vragen aan de ouders**Gebed****Bediening van de doop****Psalm 134: 3 (berijming 1773)**

3. Dat 's HEREN zegen op u daal',
zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer:
Looft, looft dan aller HEREN HEER!

Dankgebed**Uitreiking doopgeschenk****De kinderen gaan naar de bijbelklas****Bijbellezing Jesaja 46: 1-13 (NBV21)**

¹Bel is gebroken, Nebo ligt geveeld.
Eens droegen jullie hen plechtig rond,
maar nu zijn hun beelden voor de lastdieren,
een zware last voor uitgeputte beesten.
²Ze zijn gebroken en geveeld,
ze hebben zichzelf niet kunnen beschermen;
hun beelden worden weggesleept.
³Luister naar Mij, volk van Jakob
en al wat er van Israël nog over is –
van de moederschoot af door Mij gedragen,
door Mij gekoesterd vanaf de geboorte:
⁴Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde,
tot in je grijsheid zal Ik je steunen.
Wat Ik gedaan heb, zal Ik blijven doen,
Ik zal je steunen en beschermen.

⁵Met wie wil je Mij vergelijken,
aan wie Mij gelijkstellen?
Met wie vertoon Ik overeenkomst?
⁶Mensen schudden goud uit hun buidel
of wegen zilver af op een weegschaal,
ze nemen een edelsmid in dienst
die er een god van maakt.
Ze buigen zich neer en knielen ervoor.
⁷Ze nemen hem op hun schouders en torsen hem.
Waar ze hem neerzetten, daar blijft hij staan,
hij komt niet meer van zijn plaats.
Als ze hem om hulp roepen, antwoordt hij niet,
hij redt hen niet uit hun nood.
⁸Neem dit ter harte, zondaars,
verman je, kom tot inkeer!
⁹Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd.
Ik ben God, er is geen ander,
Ik ben God, niemand is aan Mij gelijk.
¹⁰Ik ben het die in het begin al het einde
aankondigde,
en lang tevoren wat nog gebeuren moest.
Die zegt: 'Wat Ik besluit, wordt van kracht,
en alles wat Ik wil, breng Ik ten uitvoer.'
¹¹Die uit het oosten een adelaar roept,
uit een ver land een man die mijn plannen uitvoert.
Ik heb gesproken, en zo zal het gebeuren.
Zoals Ik het bepaald heb, zo zal het gaan.
¹²Luister naar Mij, hardnekkig volk,
dat zich verre houdt van gerechtigheid.
¹³Ik breng mijn gerechtigheid nabij,
ze is niet ver meer,
het duurt niet lang voor Ik redding breng.
Ik zal redding brengen in Sion,
Ik laat Israël in mijn luister delen.

Preek

Thema: Gedragen

Psalm 71: 4, 10 en 11

4 Sinds mij mijn moeder had ontvangen
en vormde in haar schoot,
waart Gij mijn hulp in nood.
U HEER, U loven mijn gezangen;
verlosser van mijn leven,
uw naam zij hoog verheven.
10 Maak m' in mijn grijsheid niet onmondig.
Verlaat mij niet te zeer,
maar gun mij stem, o Heer,
dat ik een nieuw geslacht verkondig
uw grootheid en uw sterkte,
al wat uw arm bewerkte.

11 Ik zie, o Heer, uw trouw oprijzen
tot in de hemel hoog,
zij blinkt voor ieders oog.
Gij toont uw macht in gunstbewijzen,
voor U moet alles wijken, -
Heer, wie is uw gelijke!

Mededelingen

Dankzegging en voorbeden

Collecteaankondiging:

1. Zending
2. Kerkjeugd en onderwijs

De kinderen komen terug

Psalm 92: 1, 5 en 6 (berijming 2021)

1. Goed is het U te danken,
uw naam te prijzen, HEER,
te zingen tot uw eer
bij harp- en citerklanken.
Goed is het in de morgen
te spreken van uw macht.
Goed is het in de nacht
te danken voor uw zorgen.
5. Rechtvaardigen floreren
als palmen in de zon,
zoals op Libanon
de ceders imponeren.
Ze staan gericht naar boven,
geworteld op Gods plein –
de plaats waar God wil zijn,
de plek om Hem te loven.
6. Ze blijven alle dagen
hoe oud ook, sterk en fris.
God die rechtvaardig is,
laat hen veel vruchten dragen.
'De HEER is te vertrouwen'
zo klinkt het uit hun mond,
'Hij geeft ons vaste grond;
op Hem kunnen we bouwen.'

Zegen