

Welkom**Gezang 326: 1**

1 Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

Stil gebed, votum en groet**Gezang 326: 5**

5 O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist'ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

De tien Geboden**Psalm 147: 4**

4 Voor God is alle kracht van paarden
en macht van mensen zonder waarde.
Het snoeven van wie wapens dragen
is niet naar 's HEREN welbehagen.
Zijn welbehagen zal slechts wezen
met allen die Hem needrig vrezen,
die met hun harten voor Hem open
op zijn genade en liefde hopen.

Verootmoedigingsgebed**Gebed****Jezus, open mijn oren**

1 Jezus, open mijn oren,
leer mij Uw stem te verstaan,
leer mij uw woorden te horen,
te weten waar ik moet gaan.
Om Uw licht te verspreiden,
Uw naam te belijden,
leer mij uw stem te verstaan.
2 Jezus, open mijn ogen,
leer mij de mensen te zien
zoals U ze ziet uit de hoge,
U bent de Heer die ik dien.
Om Uw liefde te geven
aan wie met mij leven,
leer mij de mensen te zien.
3 Jezus, ik open mijn handen,

leer mij een zegen te zijn,
maak mij een hulp voor de anderen
die leven met honger en pijn.
Om aan wie U niet kennen
genezing te brengen,
leer mij een zegen te zijn.

Eerste Schriftlezing: Jesaja 61: 1-6 (NBV21)***Profetie over de komende glorie***

¹De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalft.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft Hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te
maken
en aan geketenden hun bevrijding,
²om een genadejaar van de HEER uit te roepen
en een dag van wraak voor onze God,
om allen die treuren te troosten,
³om aan Sions treurenden te schenken:
een kroon op hun hoofd in plaats van stof,
vreugdeolie in plaats van rouw,
feestkledij in plaats van verslagenheid.
Men noemt hen Terebinten van gerechtigheid,
geplant door de HEER als teken van zijn luister.
⁴Wat al eeuwen verwoest ligt, zullen zij
herbouwen,
de lang verlaten streken weer bevolken;
ze herstellen de vervallen steden,
door vroegere generaties verlaten.
⁵Vreemden staan je ten dienste en hoeden je
schapen,
vreemdelingen bewerken je akkers en
wijngaarden.
⁶En jullie worden priesters van de HEER genoemd,
dienaren van onze God zul je heten.
Je zult je tegoed doen aan de rijkdom
door vreemde volken vergaard,
je zult je met hun luister bekleden.

Zingende gezegend 105: 1**Melodie gezang 127**

O volk, verdwaald, verloren,
vrees niet, zie hier: uw Knecht!
God heeft Hem uitverkoren,
Zijn Geest op Hem gelegd.
Hij, die de volken richt.
Hij roept niet uitgelaten.
Hij schreeuwt niet langs de straten -
Zijn stem is als het licht.

Tweede Schriftlezing: Lukas 4: 16-22 (NBV21)

¹⁶Hij kwam ook in Nazaret, waar Hij was
opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op
sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond om
voor te lezen, ¹⁷werd Hem de boekrol van de

profeet Jesaja overhandigd, en Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:
¹⁸'De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, ¹⁹om een genadejaar van de Heer uit te roepen.'
²⁰Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op Hem gericht. ²¹Hij zei tegen hen: 'Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan.' ²²Allen betuigden Hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: 'Dat is toch de zoon van Jozef?'

Zingende gezegend 105: 4

4 Hij zal de volken wezen
een altijd brandend licht!
Gij blinden zult genezen.
Hij geeft u het gezicht!
Geboeiden, heft uw hoofd –
want uit de nacht van lijden
zal stralend u bevrijden
het licht dat Hij belooft!

Preek over Jesaja 61: 10 en Lukas 4: 21

Thema: Het genadejaar van Jezus

Gezang 446: 1, 2

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;
2 uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

Mededelingen

Gebeden

Collecteaankondiging:

1. Zending
2. Kerkelijke kassen en kerk

Psalm 89: 7

7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed
verhogen.

Zegen