

**Welkom****Op Toonhoogte 302**

1 De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor u.

Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.

*Refrein:*

*Loof de Heer, o mijn ziel.*

*O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.*

*Met meer passie dan ooit;*

*o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.*

2 Heer, vol geduld toont u ons uw liefde.

Uw naam is groot en uw hart is zacht.

Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

*Refrein:*

3 En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stukt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

*Refrein (2x)*

Verheerlijk zijn heilige naam. (2x)

**Stil gebed, votum en groet****Psalm 36: 2 en 3 (berijming 2021)**

2. Uw liefde raakt het hemelblauw.

Tot in de wolken reikt uw trouw.

Geen mens kan U doorgronden.

Uw oordeel is onpeilbaar diep.

U zorgt voor alles wat U schiept;  
uw trouw wijkt geen seconde.

Uw liefde, God, maakt rijk en blij!

Hier in uw huis genieten wij

van wat U ons wilt geven.

Uw bron schenkt aan wie dorstig is

het levend water, helder, fris.

Uw licht verlicht ons leven.

3. Laat zien aan wie uw macht erkent

dat U een God van liefde bent;

doe recht aan de oprechten.

Bewijs dat U van kwaad bevrijdt

door goedheid en rechtvaardigheid,

dat U voor mij wilt vechten.

Verwaande mensen zoeken mij.

Ze komen stampend dichterbij;

ze willen mij verjagen.

Maar U komt mij te hulp gesnel.

Daar ligt de vijand, uitgeteld.

Hij is totaal verslagen.

**Gebed****Op Toonhoogte 491**

1 Een rivier vol van vrede,  
een rivier vol van vrede,  
een rivier vol van vrede,  
in mijn hart.

} 2x

2 Een fontein vol van blijdschap,

een fontein vol van blijdschap,  
een fontein vol van blijdschap,  
in mijn hart.

} 2x

3 Ik heb lief als mijn Jezus,  
ik heb lief als mijn Jezus,  
ik heb lief als mijn Jezus  
in mijn hart.

} 2x

4 Een rivier vol van vrede,  
een fontein vol van blijdschap,  
ik heb lief als mijn Jezus  
in mijn hart.

} 2x

**Bijbellezing Jesaja 43: 14-21 (NBV21)**

<sup>14</sup>Dit zegt de HEER, jullie bevrijder,  
de Heilige van Israël:

Omwille van jullie zend Ik iemand naar Babel;  
Ik maak alle Chaldeeën tot vluchteling  
en jaag hen jammerend hun schepen op.

<sup>15</sup>Ik ben de HEER, jullie Heilige,  
de schepper van Israël, jullie koning.

<sup>16</sup>Dit zegt de HEER,  
die een weg baande door de zee  
en een pad door machtige wateren,  
<sup>17</sup>die paarden en wagens liet uitrukken,  
een heel leger van geweldenaars –  
daar lagen ze, en ze stonden niet meer op,  
ze zijn vergaan, als een kwijnende vlam gedoofd.

<sup>18</sup>Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,  
denk niet terug aan het verleden.

<sup>19</sup>Zie, Ik ga iets nieuws verrichten,  
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?  
Ik baan een weg door de woestijn,  
maak rivieren in de wildernis.

<sup>20</sup>De wilde dieren zullen Mij eer bewijzen,  
de jakhalzen en de struisvogels,  
omdat Ik water schep in de woestijn  
en rivieren in de wildernis;  
het volk dat Ik heb uitgekozen, laat Ik drinken.

<sup>21</sup>Dit is het volk dat Ik mij gevormd heb,  
het zal mijn lof verkondigen.

**Preek: iets nieuws****Psalm 98: 1 en 2 (berijming 2021)**

1. Zing voor de HEER, om Hem te eren,  
want Hij heeft wonderen verricht.

Hij wist met kracht te triomferen;

zijn recht kwam stralend aan het licht.

Hij wilde zich in liefde buigen

naar Israël, dat met Hem leeft.

De hele wereld is getuige:

Hij is het die verlossing geeft.

2. Juich, aarde, om de HEER te prijzen.

Speel op je harp, bazuin het uit.

Laat je trompet Hem eer bewijzen.

Zeeën en aarde, jubel luid!

Laat alle bergen vrolijk zingen;

rivieren, klap bij het refrein.

De HEER komt ons met recht omringen.

Zijn oordeel zal rechtvaardig zijn.

**Mededelingen**

**Dankzegging en voorbeden**

**Collecteaankondiging:**

1. Beurzen theologiestudenten Frankrijk
2. Emeritikas

**Op Toonhoogte 167**

1 Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God zegen mij alle dagen lang!

*Refrein 1*

*Vader maak mij tot een zegen,  
ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met uw Geest Heer,  
Jezus kom tot mij  
als de Bron van leven  
die ontspringt diep in mij.  
Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.*

2 Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God zegen ons tot in eeuwigheid.

*Refrein 2*

*Vader maak ons tot een zegen  
hier in de woestijn,  
wachtend op Uw milde regen  
om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede  
zijn wij zegenend nabij,  
van uw liefde delend  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.*

**Zegen**