

Welkom

Op Toonhoogte 339

Mannen

U bent heilig,
U bent machtig,
U bent waardig,
eer en ontzag.

Vrouwen

U bent heilig,
U bent machtig,
U bent waardig,
eer en ontzag.

Ik wil volgen,
ik wil luist'ren,
van U houden,
iedere dag.

Ik wil volgen,
ik wil luist'ren,
van U houden,
iedere dag.

Ik wil zingen
en juichen;
in aanbidding
mij buigen.

U die Koning bent
en de hoogste Heer,
U de Machtige
kwam op aarde neer.

U de Heer
aller heren,
U mijn God
wil ik eren.

Als Immanuël,
'God zal met ons zijn',
als het Lam van God,
zo volmaakt en rein.

Ik wil zingen
en juichen;
in aanbidding
mij buigen.

U die leven geeft,
mij bevrijding bracht
en voor eeuwig leeft
U hebt alle macht.

U de Heer
Aller heren,
U mijn God
wil ik eren.

U de alfa, omega,
eens zal ik U zien;
U, mijn Meester, Messias,
Verlosser en Vriend.

Allen

U bent mijn Vredevorst
en ik leef alleen voor U.

Stil Gebed, votum en groet

Op Toonhoogte 4

Psalm 16

Mijn God, ik kom naar U. Dan ben ik veilig;
ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen
ik heb U nodig, Heer.

De rest is overbodig.

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar dat zal ik nooit doen.

En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, U vult mijn bord. U vult mijn beker:

U hebt iets moois bedacht,

en straks is het van mij.

U houdt mijn hele leven in uw handen

en ik kom goed terecht,

want dat hebt U gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;

Ik voel dat Hij er is.

Zijn wijsheid geeft me rust.

Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:

ik leef, ik leef naast God.

Ik val niet uit zijn hand.

Want U zult mij niet zomaar laten sterven;

ik hoef niet naar het graf.

Want U laat mij niet los.

U wilt mij leren waar ik het moet zoeken:

heel dicht bij U, mijn God,
zal ik gelukkig zijn.

Gebed

Bijbellezing: Filippenzen 1: 20 - 26 (NBV)

²⁰Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven. ²¹Want voor mij is leven Christus en sterven winst. ²²Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. ²³Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste; ²⁴anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. ²⁵Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. ²⁶Wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te laten voorstaan.

Op Toonhoogte 526

1 In de herfst verdort het gras.

De bloemen vallen af
en de vogels die er waren,
vliegen naar een ander land.

Refrein

Maar 't Woord van onze God,

het Woord van onze God,

het Woord van onze God

houdt eeuwig stand.

Het Woord van onze God,

het Woord van onze God,

het Woord van onze God,

houdt eeuwig stand.

2 De hemel en de aarde,
het licht van zon en maan,
alles wat er is geschapen,
zal op een dag vergaan.

Refrein

3 't Is de rots waarop wij bouwen,

wij bouwen niet op zand.

Wie het Woord van God vertrouwen,

zijn veilig in zijn hand,

want. ..

Het Woord van onze God,

het Woord van onze God,

het Woord van onze God

houdt eeuwig stand.

Meditatie

Op Toonhoogte 332

Mijn Jezus, mijn redder;

Heer, er is niemand als U.

Laat elk moment,

al wat ik denk,

vol zijn van uw liefde, Heer.

Mijn schuilplaats, mijn trooster,

veilige toren van kracht;

adem en stem,

al wat ik ben,

brenge U voortdurend eer.

Refrein:

*Juich voor de Heer,
heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning
en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,
want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven
heel dicht bij U.*

Mededelingen

Gebeden

Collecte-aankondiging:

1. Zending
2. Kerk

Psalm 118: 1 en 5

1 Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den HEER vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
5 De HEER is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezing.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den HEER mijn leven lang.
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

Zegen