

Welkom**Op Toonhoogte 16** (NL en ENG)

NL: Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbedding is voor U.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild.

Aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbedding is voor U.

Eng: You're my Friend, and You are my Brother
even though You are my King.

I love You more than any other,
so much more than anything

You alone are my strength, my shield

To You alone doe my spirit yield.

You alone are my hearts desire
and I long to worship You.

Stil gebed, votum en groet**Op Toonhoogte 122**

1 Lam van God, lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.

Heer, ontferm U,

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

2 Lam van God, lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.

Heer, geef vrede,

Heer, geef vrede overal.

Heer, geef vrede overal.

Gods geboden**Gezang 177: 1, 3 en 6**

1 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzingen mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.

3 O allerheiligst, onuitsprekelijk wonder:
de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder.
O wreed geding; wie kan geheel doorgronden
de vloek der zonden.

6 Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?

Gebed**Projectlied**

Wie zeg jij dat Ik ben,
een mens, een profeet,
timmerman of Koning,
die echte vrede geeft?

Wie zeg jij dat Ik ben,
hoor je wat Ik zeg?

In de naam van mijn Vader
wijs Ik jou de weg.

Veertig dagen vragen,
veertig dagen zoeken,

veertig dagen kijken.

Op wie zou Jezus lijken?

U bent de levende Heer,
sterker dan de wind,
vergeeft onze zonden.

en roept ieder kind.

Het levende brood,

genoeg voor iedereen,

U blijft met ons meegaan,

Staat altijd om ons heen.

De kinderen gaan naar de bijbelklas.**Bijbellesing Matteüs 26: 36-46** (NBV21)**In Getsemane**

³⁶Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd werd. Hij zei: 'Blijven jullie hier zitten, Ik ga daar bidden.'³⁷Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen Hij bedroefd en angstig begon te worden, ³⁸zei Hij tegen hen: 'Ik ben diepbedroefd, tot stervens toe. Blijf hier met Mij waken.'³⁹Hij liep nog een stukje verder, liet zich voorover vallen op de grond en bad: 'Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.'⁴⁰Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: 'Konden jullie niet eens één uur met Mij waken?'⁴¹Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.'⁴²Voor de tweede maal liep Hij bij hen vandaan en bad: 'Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan Mij voorbijgaat zonder dat Ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals U het wilt.'⁴³Toen Hij terugkwam, zag Hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. ⁴⁴Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. ⁴⁵Daarna voegde Hij zich weer bij de leerlingen en zei: 'Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het ogenblik is nabij waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. ⁴⁶Sta op, laten we gaan; kijk, hij die Mij uitlevert, is al vlakbij.'

Psalm 143: 4 en 5 (berijming 2021)

4. HEER, breek het bange duister open.

Nog altijd blijf ik op U hopen;

stil met uw liefde mijn verdriet.

Wijs mij de weg die ik moet lopen.

Ik zoek naar U, verlaat mij niet.

5. Verlos mij, HEER, wil mij bevrijden

van vijanden die mij bestrijden.

Maak mij gehoorzaam, ga mij voor.

God, laat uw goede Geest mij leiden

in een geëffend, veilig spoor.

Preek**Gebed**

Op Toonhoogte 110

(Getsemane)

1 De Vader die de Zoon een beker reikt,
tot aan de rand gevuld met bitterheid,
die Hem benauwt, tot wanhoop drijft.
Het water dat Hem aan de lippen staat,
een zee van zonden die Hem angstig maakt.

Hij gaat ons voor,

Hij draagt ons door het lijden heen.

(Refrein 1)

Zie hoe Hij aan ons lijdt,

voor ons strijdt, de beker drinkt.

Wie zijn wij, dat Hij de dood

in diepe nood en angst verdrinkt?

2 De schaduw van de dood valt in de hof,
waar Jezus worstelt met de wil van God:
de beker gaat Hem niet voorbij.

De diepte van zijn lijden, angst en pijn,

is dieper dan ons lijden ooit zal zijn.

Hij gaat ons voor,

Hij drinkt ons door het lijden heen.

(Refrein 1)

3 De Zoon die ons het brood, de beker reikt;
ons in zijn liefde en gemeenschap leidt,
gedenken wij in brood en wijn.

Wij drinken door zijn dood het leven in:

een zee van liefde scheidt een nieuw begin.

Nooit meer alleen,

met Jezus één, totdat Hij komt.

(Refrein 2)

Al wie dorst, wordt getroost

in het brood, de beker wijn.

Neem het brood, proef van de wijn;

gedenk dat wij vergeven zijn.

4 De Vader die zijn kind een beker reikt,
die overstroomt van goedertierenheid:
de wijnstok bloeit,

de beker vloeit in eeuwigheid.

de beker vloeit in eeuwigheid.

de beker vloeit in eeuwigheid.

de beker vloeit in eeuwigheid.

Mededelingen

Update Rooted

Dankzegging en voorbeden

Collecten

1. IFES/Rooted

2. Kerkelijke kassen en kerk

De kinderen komen terug.

Tijdens hun terugkomst zingen we:

Op Toonhoogte 438

1 Wij zwaaien met takken

en pakken de kleden

en spreiden ze uit op de straat,

waar zachtjes en nederig

Jezus de Vredevorst

langs de wegen gaat.

2 Wij zwieren met palmen

met bloemen en halmen

en sieren de straten voor Hem.

Hij komt op een ezeltje,

Jezus de Vredevorst

in Jeruzalem.

Hosanna, hosanna, hosanna.

Gezang 255: 1 ENG, 2 ENG, 4 NL

1. Glory be to God the Father,

glory be to God the Son,

glory be to God the Spirit,

God Almighty, Three in One!

Hallelujah, hallelujah!

Glory be to him alone!

1 Ere zij aan God, de Vader,

ere zij aan God, de Zoon,

eer de Heil'ge Geest, de Trooster,

de Drieëen'ge in zijn troon.

Halleluja, halleluja,

de Drieëen'ge in zijn troon!

2. Glory be to him who loved us,

washed us from all sin and stain!

Glory be to him who bought us,

made us kings with him to reign!

Hallelujah, hallelujah!

Praise the Lamb that once was slain!

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde

ons van alle smet bevrijdt,

eer zij Hem die ons gekroond heeft,

koningen in heerlijkheid.

Halleluja, halleluja,

ere zij het Lam gewijd.

4 Halleluja, lof, aanbidding

brenge eng'len U ter eer,

heerlijkheid en kracht en machten

legt uw schepping voor U neer.

Halleluja, halleluja,

lof zij U, der heren Heer!

Zegen (3x amen)